

Activiteitenboekje 2017- 2018

Oecumenische taakgroep
Verdieping en Ontmoeting

Protestantse Gemeente De Voorhof
Rooms-Katholieke Parochie H. Catharina

Jaarthema:
Delen



Logo met dank aan: Excom Woudenberg (Annelies van Ravenhorst)

Woord vooraf

Taakgroep Verdieping & Ontmoeting

Zoals in het beleidsplan staat vermeld is de taakgroep V&O erop gericht om op een andere manier met het geloof bezig te zijn. Door creativiteit aan te spreken en door diversiteit aan te reiken kunt u kiezen voor een andere vorm van verdieping.

De ontmoeting van gemeenteleden onderling en met anderen om ons heen is hierbij onmisbaar en een doel op zich. Denk bijvoorbeeld aan het filosofisch café, muziek, film en andere vormen.

Het thema dit jaar is DELEN en hierbij denken wij aan samen zijn, kracht ontvangen en geven, liefde, compassie, verdriet, troost en uiteindelijk vermeerderen. Het woord *delen* kent meerdere kanten en het kan ieder mens verrassen. Het zegent een ieder van ons als wij daar voor open staan. Delen vraagt moed omdat het betekent dat men zich kwetsbaar moet opstellen. Kennis die je niet deelt is *als mirre in de woestijn* zegt een oud Joods gezegde.

Ook dit jaar hebben we weer een gezamenlijk aanbod, zodat u er ook voor kunt kiezen om een keer (of vaker!) bij onze buurgemeente te gaan ‘verdiepen en ontmoeten’. Uiteraard staan we gedurende het jaar open voor ideeën en suggesties voor activiteiten die nu nog niet in het programmaboekje staan.

We hopen u te ontmoeten!

Namens de taakgroep Verdieping en Ontmoeting

Annelies Buurmans

Belangrijke gegevens

Bij sommige activiteiten vragen wij om u *van te voren aan te melden*. Aanmelding kan telefonisch of via het e-mailadres dat bij het programma onderdeel staat vermeld.

We zijn blij dat we de meeste activiteiten gratis kunnen aanbieden, al worden er wel kosten gemaakt, zoals vergoedingen voor de sprekers, koffie, zaalhuur, e.d. Daarom is er aan het eind van een aantal bijeenkomsten een collecte voor de onkosten. Wij hopen dat u naar draagkracht zult geven.

U kunt het overzicht van het programma en eventuele laatste wijzigingen ook op de websites www.pkndevoorhof.nl en www.parchie-sintmaarten.nl vinden waar u bovendien verwijzingen vindt naar de websites van omliggende gemeenten. Eventuele aanvullende activiteiten op het gebied van Verdieping en Ontmoeting zullen in de zondagsbrief en in de Schakel worden vermeld.

Hebt u naar aanleiding van de avonden of in het algemeen opmerkingen of suggesties, schroom niet één van de taakgroepen te benaderen en/of te informeren.

Hieronder leest u de samenstelling van de taakgroep. Heb je belangstelling voor deze taakgroep, kom dan gerust eens een keertje vrijblijvend bij onze vergaderingen en proef de sfeer!

Leden van de taakgroep Verdieping en Ontmoeting

Annelies Buurmans, voorzitter / buurmansa@gmail.com/033-2867319

Alette van de Lagemaat / e-mail: avdlagem@kpnmail.nl/06-12949866

Bep van Norden / e-mail: bepvannorden12@gmail.com/06-54676750

Rob Koelewijn / e-mail: rjkoelewijn@zonnet.nl/06-51483668

Thema diensten (voorheen leerdiensten).

Tijdens een themadienst staan we uitgebreid stil bij een gedeelte uit de Bijbel dat aansluit bij het gekozen thema.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid met elkaar verder te praten over wat in de dienst naar voren is gekomen en hoe ons dat heeft geraakt. Via de Schakel, de Zondagsbrief en Samenspraak zal nadere informatie volgen.

Alle themadiensten beginnen om 18:30 uur in de Catharina-kerk.

Wanneer: 2017/ 2018: (nog onbekend, informatie volgt.)

Waar: St. Catharinakerk

Basiscatechese

Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er JOP Basics, een basiscatechese. Altijd op de eerste dinsdagmiddag van de maand van 15.45 tot 16.45 uur en op de derde zondag van de maand tijdens de kerkdienst van 10.00 tot 11.00 uur. We beginnen op dinsdag 3 oktober 2017 en de eerste keer op zondag is 15 oktober 2017. De kinderen krijgen een uitnodiging thuis gestuurd. Meer informatie volgt ook in De Schakel of de website.

SAMEN ETEN

Meet en Eat

Doorgaans op de laatste vrijdag van de maand om 18:00 uur.

De *meet en eat* groep bestaat uit een groepje 18-22 jarigen die maandelijks met elkaar eten en aansluitend een goed gesprek voeren over wat hen bezig houdt, meestal onder leiding van predikant of gespreksleider. Opgave: Elly Kramer; elly.kramer68@gmail.com

Stapeldiner

De taakgroep Verdieping en Ontmoeting organiseert ook komend jaar, op zaterdag 3 februari, het stapeldiner. Bij een stapeldiner wordt het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert op verschillende adressen geserveerd. Zo vormt zich bij elk gerecht een nieuw groepje mensen. Tijdens het eten willen we met elkaar in gesprek ter verdieping en ontmoeting. We zoeken voor dit stapeldiner natuurlijk gasten én gastheren/gastvrouwen (die een voorgerecht en hoofdgerecht) willen maken. Het dessert nuttigen we met z'n allen op één en hetzelfde adres. Wie het leuk vindt om hieraan deel te nemen dan wel te koken kan zich opgeven.

De kinderen kunnen op een vaste plek met elkaar zijn onder begeleiding van een ouder.

Wanneer: Zaterdag 3 februari 2018 vanaf 18.30

Opgave: Annelies Buurmans: buurmansa@gmail.com / 033 286 73 19

Solidariteitsmaaltijd (tijdens de 40 dagen tijd)

De tijd op weg naar Pasen. In de kerk wordt deze periode gekenmerkt door de nadruk op soberheid, verstilling en bezinning. De liturgische kleur is paars, een kleur met veel betekenis.

Wij willen graag in deze periode verschillende mogelijkheden bieden om aandacht te vragen voor de betekenis van de *40 dagen tijd*. Naast

niets doen of minder doen, zijn er misschien zaken die je extra kunt doen. De solidariteitsmaaltijd is een moment van samen zijn, delen en bezinnen in de 40 dagen tijd. We staan stil bij onze overvloed, doordat de maaltijd die we gebruiken een “sober” karakter heeft. Tijdens de maaltijd voeren we gesprekken over onze (on)mogelijkheden met het lijden om ons heen. De ontmoeting en het samen zijn is een goede voorbereiding op de *Stille week*.

Wanneer: Woensdag 21 maart 2018 om 17.30 uur

Waar: De Voorhof

Opgave: avdlagem@kpnmail.nl / a.martina@xs4all.nl

LEZING

Over PRESENTIE in het kader van de week van de Mantelzorg

Wat houdt het presentiegedachtegoed in?

Presentie is een (professionele) benadering in waarin het draait om de relationele afstemming van het aanbod op de kwetsbare ander. Daarbij gaat het om:

- nabijheid en aandacht
- aansluiting en gerichtheid op de leefwereld van de ander
- zorgzaamheid om ‘het verlangen’ van de zorgvrager
- rust en trouw
- liefde
- aanspreekbaarheid van de helper
- toewending naar de meest kwetsbaren.

Daarmee wijkt het op Presentie gebaseerde werk nogal wat af van wat we gewoonlijk zien in zorg, welzijn, dienstverlening en onderwijs. De medewerker kijkt eerst wat er bij de ander op het spel staat, sluit aan en begrijpt de situatie, weet wie hij/zij voor de ander kan zijn en doet dan wat gedaan kan worden. Eerst breed kijken, dan afstemmen en

dan pas handelen. Presentie is dus niet: vanuit een vast kader kijken (bijvoorbeeld vanuit de taak of vanuit beroepsregels), ‘het’ probleem vaststellen en volgens protocol handelen.

Op <http://www.presentie.nl/video/presentie-toegelicht/item/4-presentie-in-10-minuten> staat een heel goed filmpje met uitleg van Andries Baart.

Wanneer: Woensdagavond 8 november 2017 om 20.00 uur

Spreeker: Maaïke van de Wetering-Wolfswinkel.

FILMMAAND JANUARI 2018

Zin in Film *filmproeverij op de Heuvelrug*

Samen met de kerken van de Heuvelrug organiseren we een heus filmfestival voor u. De hele maand staat de film centraal, elke woensdag- en vrijdagavond draaien we in één van de kerken een film. U bent van harte uitgenodigd om één of meerdere films te komen kijken. Na de film is er, onder het genot van een hapje en een drankje, een nabespreking. De filmavonden beginnen om 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. De locatie verschilt per avond.

Agenda:

Op dit moment is nog niet bekend welke films er precies zullen draaien en waar. Deze informatie volgt later in de Schakel. Ook via facebook kunt u op de hoogte blijven: <https://www.facebook.com/ZinOpDeHeuvelrug/>

Op 24 januari is Woudenberg aan de beurt.

Wij draaien 's middags om 14:00 uur in de Voorhof de kinderfilm: ***Frozen***. Kinderharten gaan sneller kloppen bij het kijken van deze adembenemende film. Verliefde prinsessen, knappe prinsen en magische krachten; allemaal verwerkt in een bonte en fantasievolle film. Laat uw kleine genieten van winterse taferelen, van Anna en Elsa en

van kastelen en arrensleeën. 's Avonds is er een interactieve lezing: *Geloofsgesprek en Disney-films*.

Workshop: Geloofsgesprek en Disney-films

Zoals in veel films en verhalen zit er vaak een religieuze laag in de tekenfilms van Walt Disney. De ouder die goed oplet, kan hier gebruik van maken in de geloofsopvoeding. Om te laten zien hoe dit kan, geeft dr. Tim Schilling, vader van twee kinderen, redactielid van *Geloven thuis* en medewerker van het Centrum voor Parochie-spiritualiteit, een workshop. In deze workshop zullen o.a. voorbeelden uit de film *Frozen* aangehaald worden.

Kortom: 24 januari 14:00 uur de film *Frozen* voor de kleintjes en 19:30 uur de workshop 'Geloofsgesprek en Disney-films'. Beiden in de Voorhof.

Filosofisch Café

Door de taakgroep V & O wordt ook in het komende seizoen in de soos van de Voorhof een Filosofisch Café gehouden.

Op deze manier willen we geluiden van buiten en van binnen de kerk laten horen en zo ook proberen mensen van binnen en van buiten de kerk te bereiken.

Er staan twee donderdagavonden gepland:

5 oktober: **Janneke Stegeman**; dit jaar Theoloog des vaderlands.

8 maart 2018, **Paul van Tongeren**, buitengewoon hoogleraar Ethiek.

Voor wie: Alle belangstellenden

Waar: De Voorhof te Woudenberg

Entree: € 5,00

Feest van de Geest mei 2018.

De editie van het Feest van de Geest 2016 was voor Woudenberg een

experiment. Voor iedereen was het nieuw, maar het enthousiasme was groot, tijdens de bezoekdagen. Na afloop van het Feest is prachtige kunstwerk gemaakt door Monica Boschman aangekocht.

Na evaluatie is besloten om voor het komende jaar mee te gaan doen met het Feest van de Geest. 10 mei 2018 is het Hemelvaartsdag, de precieze data volgen in het voorjaar, Ook van de openingsavond, waar iedereen van harte welkom is!

Binnenkort komt er een nieuwe website online. Informatie volgt via de Schakel. Vanuit de Voorhof heeft Alette van de Lagemaat (avdlagem@kpnmail.nl) contact met de regionale werkgroep.

Vind je het fijn om betrokken te worden neem dan gerust contact op! tijdens de openingstijden.

Vrijwilliger worden bij Tent of Nations!

Tent of Nations nodigt vrijwilligers uit om voor kortere of langere tijd mee te leven en mee te werken. Ten eerste is dit voor Tent of Nations van groot belang omdat er veel meer werk is op de boerderij dan dat er mensen beschikbaar zijn. Ten tweede is dit van groot belang omdat de aanwezigheid van buitenlanders bescherming biedt aan de familie Nassar. Sinds er in 2002 een voortdurende aanwezigheid is van buitenlanders, is er geen geweld meer geweest van Joodse kolonisten. Tot slot wordt door de internationale aanwezigheid vorm gegeven aan de droom van Bishara Nassar, die als toekomstvisioen had dat mensen met allerlei verschillende achtergronden zouden samenleven.

Kijk voor meer informatie op www.tentofnations.nl

Mocht u een reis naar Israel/Palestina op de planning hebben staan met een reisorganisatie, vraag na of Tent of Nations in het programma opgenomen kan worden. Als u tips wilt hoe u of jij een eigen reisprogramma kunt samenstellen wil Alette van de Lagenmaat avdlagem@kpnmail.nl graag met u mee denken.

GESPREKSGROEPEN EN CURSUSSEN

Bijbelkring Groenewoude

Iedere laatste dinsdag van de maand komt een groep ouderen bijeen in een van de zalen van verzorgingshuis *Groenewoude*. Samen bespreken we een gedeelte uit de bijbel, een lied of een onderwerp dat ons raakt. Vaak hebben we heel mooie gesprekken samen.

Voor wie: Ouderen in de gemeente die graag in gesprek zijn over bijbel, geloof en leven. (Ook ouderen die niet in *Groenewoude* of de omgeving wonen zijn van harte welkom). Wat: We lezen iedere keer een bijbelgedeelte, een gedicht of een lied als aanleiding voor gesprek.

Wanneer: Laatste dinsdag van de maand 15:30-16:30 uur

Waar: Verzorgingshuis *Groenewoude*

Leiding: Ds. Pieter Koekkoek en Alice Bossema

Opgave: Niet nodig, open inloop.

Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst

We lezen de teksten waarover later in de maand wordt gepreekt. We beginnen met een letterlijke vertaling van de grondtekst en kijken samen naar de achtergrond, de betekenis van de tekst en de bedoeling hiervan. Op de voorafgaande zondag ligt steeds een letterlijke vertaling op papier klaar in de Voorhof, zodat zij die dit willen zich kunnen voorbereiden.

Voor wie: Ieder die belangstelling heeft voor de achtergrond van de Bijbeltekst en mee wil denken over de vraag wat die teksten ons vandaag te vertellen hebben.

Wanneer: 3e dinsdag van de maand, aanvang 20:00 uur start oktober 2017 tot en met april 2018

Waar: De Voorhof Leiding: Ds. Pieter Koekkoek

Moeilijke Bijbelteksten

Soms staan er dingen in de Bijbel waarvan je je afvraagt: Wat staat hier nu, en waarom staat dat in de Bijbel? Tekstgedeelten waar zelden of nooit over geprekeerd wordt en waarvan de betekenis duister blijft. Een aantal van deze teksten willen we eens nader bekijken. We kijken wat er nu precies staat, in welk verband we het kunnen lezen en proberen te ontdekken waar ze vandaan komen. Als er gemeenteleden zijn die zelf een dergelijke tekst zijn tegen gekomen en daar vragen over hebben kunnen zij dit aangeven. We gaan er dan samen naar kijken.

Voor wie: Iedereen die tegen vragen bij de Bijbeltekst aanloopt

Wanneer: Op de 1e dinsdag van de maand, 20:00 uur. (van oktober tot en met april)

Waar: De Voorhof Leiding: Ds. Pieter Koekkoek.

Bijbelgespreksgroep

Naar aanleiding van een boek of actualiteiten wordt de bijbel bestudeerd. Het lied wordt niet vergeten en evenmin de gezelligheid. Centraal staat een gesprek dat door één van de leden van de groep is voorbereid.

Waar: Bij de deelnemers thuis, in onderlinge afspraak.

Wanneer: Eerste zondag van de maand.

Opgave: Kees Brandenburg, tel: 033 2861304

Alleenstaanden/-gaanden

Omdat alleenstaanden/-gaanden in onze gemeente nog wel eens een gedeelte van de zondag over hebben, wordt daar sinds enkele jaren op ingespeeld. Enkele mensen zijn gestart met het organiseren van een gezamenlijk koffie drinken na de ochtenddienst in de soos. Even samen wat praten over zaken die ons bezig houden, contacten leggen, een spel doen of iets anders en daarna soep met een broodje. Iedereen is vrij om deel te nemen. Tijdens de aanwezigheid kunnen ook afspraken gemaakt

worden om eventueel samen te wandelen, te fietsen, naar een film te gaan of iets anders te doen. Samen is niet alleen, maak gebruik van deze gelegenheid. Contactpersoon: roulerend Tot ziens!

Voor wie: Alleenstaanden/-gaanden

Wanneer: Laatste zondag van de maand na de ochtenddienst

Waar: In de soos van de Voorhof

Bibliodrama

Zittend op een heuvel, te midden van een grote groep mensen. Brood en vis delend. Luisterend naar een brandende bramenstruik, waar de stem van God uit klinkt. Stilstaan bij begrippen als vrijheid en verbondenheid. Wat raakt jou daarin? Zomaar enkele voorbeelden van bibliodrama. Een manier om met Bijbelse verhalen, personen en teksten om te gaan. Bij bibliodrama gaan we vanuit de tekst naar de beleving. De verhalen worden niet alleen gelezen en besproken, maar we gaan ze ook uitspelen. Ons inleven in de personen en hun verhaal. Ervaren wat woorden en beelden met ons doen. Bibliodrama is niet zozeer toneelspelen met een script, maar je inleven in de persoon en het moment waarin deze zich bevindt. Je proeft de woorden en legt verbanden met je eigen levensverhaal.

Voor wie: Iedereen vanaf ± 12 jaar

Wanneer: 3 september en 5 november 21 januari en 18 maart

Tijd: Na de ochtenddienst Waar: De Voorhof

Aanmelden: Uiterlijk twee weken van tevoren aanmelden

Opgave: Corine de Kruijf corinedk@gmail.com /
06-18340158

30 + app-groep

Laagdremkelig contact. Ontmoeten. Speciaal voor de ‘jeugdige’ leden van de Voorhof. Via de app met elkaar afspreken. We plannen af en toe een activiteit. Op deze manier kunnen we makkelijk en snel een hele groep uitnodigen.

Wat voor activiteiten?

We denken bijvoorbeeld aan lekker relaxen op het *Hens*, de kinderen kunnen dan ook mee en met elkaar spelen. Of een bezoek aan de *Piramide van Austerlitz*, een wandeling en picknick bij het *Doornse Gat*. Vul maar in... Spontane ideeën zonder verplichtingen, zonder al te veel organisatie. Last minute acties niet uitgesloten. Op die manier hopen we elkaar wat meer te ontmoeten, zo ben je ook met elkaar kerk.

Hoe kun je meedoen?

Geef even je naam en 06-nummer door. Dan wordt je opgenomen in de app-groep.

Voor wie: Iedereen tussen de 30 en de 50

Wat: 30 + app-groep

Wanneer: variabel

Opgave: Rob Koelewijn rjkoelewijn@zonnet.nl / tel: 0651483668

Overige Activiteiten;

Muziek

De invulling hiervan is nog helemaal vrij. We denken aan een *combo* of bijvoorbeeld een *sing-in*. Mocht u de workshop op de startzon-dag hebben gemist, maar toch graag meedoen met muziek, meld je dan aan.

Voor wie: Iedereen vanaf ± 12 jaar met affiniteit voor muziek

Wanneer: data volgt. Waar: De Voorhof

Opgave: Arieene Koelewijn. aartjekoel@gmail.com /
tel: 06 30900657

Creatieve ochtenden

Elke eerste woensdag van de maand wordt er vanaf 10:00 uur een creatieve ochtend georganiseerd. U kunt er handwerken, sjoelen, een kruiswoordpuzzel maken en een krant of tijdschrift lezen.

Onder het genot van een kopje koffie of thee, maken we met elkaar een gezellige ochtend van. Iedereen is van harte welkom.

Waar: De Voorhof

Opgave: Sarianne van Oosterum
sarianne@kpnplanet.nl/ tel: 0332864483

PAROCHIE ST. MAARTEN

De H. Catharinakerk in Woudenberg maakt deel uit van de R.K. Parochie Sint Maarten. Naast de Catharinakerk maken hier vijf kerken deel van uit: de Sint Martinuskerk in Doorn, de Sint Theresiakerk in Maarn, Sint Petrus' banden in Driebergen, de Sint Andrieskerk in Leersum en de Sint Josephkerk in Zeist. Er is een gezamenlijk pastoraal team. Daarnaast heeft iedere kerk een plaatselijk aanspreekpunt, bestaande uit vrijwilligers.

Contactpersoon pastoraal team: pastor Nelleke Spiljard:

n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl

Contactpersoon Woudenberg: Erwin Spies:

catharinaparochie@gmail.com

Website: www.parochie-sintmaarten.nl

Bijbelgroep Catharinakerk

Al enige jaren komt eens in de 6 weken een groep mensen van de Catharinakerk bijeen om zich te verdiepen in de Bijbel, onder leiding van pastoraal werker Nelleke Spiljard. Dit seizoen gaan we ons verdiepen met behulp van het tijdschrift "Geloven Nu". De Bijbelse passages zullen gesprekken op gang brengen.

Wanneer: De bijeenkomsten zijn op donderdagochtend.

Eerste bijeenkomst is op 21 september 9:30 uur.

Waar: Bij één van de deelnemers thuis.

Opgave: Trees van Leur 2863270 / tr.vanleur@hotmail.nl

Caritas 2017

Zoals u weet is *Caritas* een charitatieve instelling met als motto: *Heb je naasten lief*. Wij zoeken samen naar oplossingen voor mensen die in de (financiële) problemen zijn gekomen.

Om meer bekendheid over Caritas te verwerven gaan wij bridgen en wandelen.

Waar: Catharina parochie

Wanneer: Bridge op 1e zondag, wandelen 3e zondag van de maand.

Opgave: Sjaak van der Worp mail@v-d-worp.info/
tel: 0622527376

Leesgroep rond het tijdschrift 'Speling'

De leesgroep rond Speling, tijdschrift voor bezinning, met aandacht voor eigentijdse spiritualiteit en mystiek, komt 4x per jaar bijeen, dit keer rond 'Goeie Genade'. Zie ook www.speling.nl.

Wanneer we het nieuws volgen lijkt het of de wereld wankelt.

Komt het ooit nog goed? Zijn er nog andere geluiden op te vangen?

De joods-christelijke traditie houdt ons voor dat iemand bij ons betrokken is. Kun je ook leren die betrokkenheid te zien? Dit jaar lezen we over genade, vergeven en verzoenen, toekomst en verzet, schaamte en schroom.

Data: do 7 sept, do 23 nov. Tijd: 13.30-15.30.

Plaats: Maarnse Grindweg 22, Maarn.

Opgave: Hetty Wouda, hettywouda@ziggo.nl of
Nelleke Spiljard, n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl

Workshop 'God in de supermarkt'

Ontdek de impact van het rondje door de supermarkt op de wereld – ver weg en dichtbij. Tijdens de workshop 'God in de supermarkt' verplaatsen we ons in de keuzes die we maken in de supermarkt. Bij elke aankoop moeten we immers kiezen tussen lekker, goedkoop,

gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. We gaan met elkaar in gesprek over onze standpunten, (verborgen) motieven en argumenten. De workshop helpt de argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader.

Dit doen we aan de hand van prikkelende stellingen en inspirerende filmfragmenten. De workshop wordt verzorgd door Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp; twee bevriende onderwijskundigen en biologen met een gezamenlijke passie voor duurzaamheid en christen zijn.

Wanneer: Donderdag 7 december 2017, 20:00 – 22:00 uur

Waar: Petrus en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen

Kosten: € 7,50 euro Opgave: Marjolein Tiemens,
m.tiemens@planet.nl /tel: 06 2077 4093

Een bloem bij het graf, een licht voor je ziel

Op 2 november is het Allerzielen. In het licht van de herfst bezoeken talloze mensen op de kerkhoven de graven van hun geliefden. Wie naast de zorg bij het graf en de aandacht voor de gestorvene deze herfsttijd ook eens wil kleuren met verdieping van het eigen geloof en inspiratie voor de eigen ziel, raden we aan om alleen of samen met anderen kennis te nemen van een pastorale beschouwing van de kerkvader Augustinus. In samenwerking met het Augustijns instituut organiseren we bijeenkomst voor wie zich met Augustinus wil verdiepen in het eigen geloof en de geloofscultuur en -praktijken rond gestorvenen vanuit een bijbels en kerkelijk perspectief.

Wanneer: maandag 30 oktober, 14:30-16:30 uur

Waar: De Ark

Leiding: drs. Hans van Reisen, studiesecretaris van het Augustijns Instituut en pastor Nelleke Spiljard

Kosten: Gratis. Eventueel boekje aanschaffen € 14,90 euro.

Opgave: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl

(De bijeenkomst gaat door bij minimaal 20 deelnemers.)

Scheppingswandeling

Ervaar je verbondenheid met onze oorsprong en toekomst tijdens de scheppingswandeling. Het is een overweldigend gevoel je deel te weten van dit ontzagwekkende verhaal; te zijn opgenomen in die onvoorstelbare dimensie van ruimte en tijd. Het collectieve scheppingsverhaal laat zien dat alles wat bestaat een gemeenschappelijke oorsprong heeft. Ook wij zijn gemaakt van sterrenstof. Het is het meest ontzagwekkende verhaal dat een mens zich kan voorstellen: vanuit een oerknal, een oneindig hete, oneindige hevige ontlading van energie, heeft het hele universum zich ontwikkeld tot zijn huidige complexiteit, verscheidenheid, en omvang.

Wanneer: Zaterdag 14 oktober, 14:00 – 16:00 uur.

Waar: Petrus en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen

Opgave: Marjolein Tiemens

m.tiemens@planet.nl / tel: 0620774093

