

NOVEEN TIJD

Op zondag 9 september is het startdag van de Voorhof. Deze dag is het begin van een seizoen vol samenkomsten en activiteiten, voor elk iets wils. Iedereen mag erbij horen en dat willen wij doorgeven en daar willen wij voor bidden.

Bid mee 9 dagen voor de startdag, 1 tot 9 september. Elke dag, bijvoorbeeld bij de maaltijd, een kort gebed.

En sta komende tijd ook stil bij het uitnodigen van andere mensen voor de startdag. Gebruik eventueel de pauwenveer erbij. De 12 redenen om (niet) uit te nodigen, sommigen heel herkenbaar en anderen misschien helemaal niet, zijn afgedrukt ter overdenking. En zijn overgenomen uit het boek 'Meer dan welkom' van Michael Harvey.

1. "Religie is een privéaangelegenheid." Wie zegt dat? Was Jezus heel voorzichtig of opdringerig? Hij was gewoon bezig met het werk van zijn Vader.
2. "Misschien vragen ze wel wat over mijn geloof, dan weet ik niet wat ik moet zeggen." Soms verbergen we onze identiteit in Christus net als Simon Petrus toen hij Jezus verloochende.

Getuigenbeschermingsprogramma:
Wees niet bang, want ik ben bij je (Jes.41:10)

Een **noeven** of **novene** (**novena** in het Latijn) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag. Het bekendst is de **Pinksternoveen** ter voorbereiding van het Pinksterfeest in navolging van de apostelen die tussen Hemelvaart en Pinksteren negen dagen in gebed bijeen waren.

Als Voorhof gemeente willen wij dit doen voor de startdag op 9 september waarvoor gemeentelieden ook andere mensen uitnodigen.

De gebeden en de bijbel teksten bij voorkeur hardop uitspreken (proclameren) omdat God kracht verleent aan woorden die in overeenstemming zijn met zijn wil.

Een gezegende NOVEEN tijd gewenst!

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

Help mij om andere mensen voor de startdag uit te nodigen. Dat mijn ja-maars stoppen maar dat ik dit met Uw hulp ga doen. Wij danken U dat U bij ons als gemeente bent, dat U ook de startdag wilt gebruiken om U zelf bekend te maken op een verrassende manier, die wij niet kunnen bedenken.

Efeze 3 vers 20, 21: Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk. Alle eer aan God, in heel de kerk, die bestaat dankzij Jezus Christus. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

3. Als we gaan uitnodigen, willen we een ja horen. We moeten ons emotioneel losmaken van het resultaat. De genodigde voelt aan dat wij wanhopig graag een ja willen horen. Het is niet belangrijk dat iemand ja zegt. Het enige wat telt is dat we uitnodigen, de rest kunnen we aan God overlaten. Misschien is onze genodigde er nog niet klaar voor.
4. "We hebben geen niet-christelijke vrienden." Hoe hebben we het voor elkaar gekregen om zo wereldvreemd te worden? Dat zou er naar moeten leiden om onze focus naar buiten te gaan richten.

ZONDAG 2 SEPTEMBER

Efeze 6 vers 23: Vrede zij met de broeders en zuster, en liefde en geloof, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Heer.

Dank U wel dat we met elkaar een mooie gemeente mogen vormen, ieder op zijn eigen manier door U gegeven. Wilt U mij helpen om op U gericht te zijn en de ander op het oog te hebben. Uw uitnodigende liefde te ontvangen en door te geven.

Er zijn gemeentelieden die geen niet-christelijke vrienden hebben. Wil degenen en ook mij helpen om de focus naar buiten te richten? Dat we niet alleen ons eigen clubje vormen maar gastvrij, verwelkomend en uitnodigend zijn buiten onze eigen kring.

MAANDAG 3 SEPTEMBER

Dank U wel voor onze voorgangers, dank U wel voor de mensen in de kerkenraad en allerlei andere commissies. Wilt u hen helpen de taken goed te doen? Maar wil ook mij laten zien welke taak ik op mij kan nemen en dat ik ook gericht ben op het zendingswerk in mijn omgeving.

Efeze 2 vers 10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Proclameren)

Samen bidden met (buiten)kerkelijken o.a. bij ziekten of problemen is fijn om te doen.

5. Laat-een-ander-mijn-christelijke-leven-voor-me-leven-modus. Van een nieuwe voorganger verwachten we alles, als dat niet wordt waargemaakt, komt de eerste kritiek: Dat is de taak van de leiding van de kerk. Onze generatie heeft de neiging om bepaalde aspecten van het christen-zijn uit te besteden en zendingswerk is daar één van.
6. Het is eng om iemand uit te nodigen. Michael Harvey schrijft: Hoewel dit zo kan zijn, heb ik bij mijn onderzoek ontdekt, dat het voor de genodigde ook zenuwslpend is om de eerste stap te zetten.

DINSDAG 4 SEPTEMBER

Heer God, er is zoveel angst, angst die ons ervan weerhoudt iemand uit te nodigen. Wilt U die angst wegnemen en geef ons het besef dat het voor de genodigde ook heel moeilijk kan zijn om de eerste stap te zetten.

Spreuken 29 vers 25: Angst voor mensen is een valstrik, wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd.

Wees even stil en besef dat je eigenlijk geen angst hoeft te hebben omdat Jezus juist vrede geeft.

Wat weerhoudt u/jou?

WOENSDAG 5 SEPTEMBER

Iedere woensdagmorgen om 9:30 uur komt een aantal mensen bij elkaar in de Voorhof om te bidden. Er wordt gebeden voor onze gemeente, voor zieken, voor zaken die spelen in de wereld en nog veel meer. Het zou fijn zijn als u/jij er vandaag bij bent. Het is mogelijk om gebedspunten aan te dragen, zelf te bidden of alleen te luisteren naar de gebeden. Het is een bijbelse opdracht om voor alle mensen te bidden en danken opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, zie 1 Timotheüs 2: 1 en 2.

Wij bidden voor mensen die zich buitengesloten voelen. Laat ze voelen dat ze welkom zijn bij ons maar vooral ook bij U.

7. Je kunt niet wachten met uitnodigen totdat de kerkdienst precies goed is. Als er meer jonge mensen.... Meer activiteiten... De kerk zal nooit perfect zijn – of zelfs maar honderd procent voorspelbaar. We hoeven niet de indruk te wekken dat dit ene uur per week de alfa en omega is van het christelijke leven. Hecht niet teveel waarden aan een planning die de kleinste details vastlegt. Geef God de ruimte om je te verrassen.

8. “Bang dat de gemeente zal denken dat mijn vriend niet ‘ons’ soort mensen is.”
Oordeelt niet, opdat Gij zelf niet geoordeeld wordt!

DONDERDAG 6 SEPTEMBER

Here God, leer mij om U te gehoorzamen, niet te zien op mijn tekortkomingen of verkeerde gedachten maar te zien op Uw kracht. In Jezus wilt u ons alles geven, en kunnen we U en de Here Jezus groot maken.

2 Korinthe 12 vers 9: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

Denk aan de proclamatie!

VRIJDAG 7 SEPTEMBER

Dank u wel dat er iedere zondag een dienst is, waarin U aanwezig bent en ons wilt leren op Uw weg te gaan. Leer ons om met Uw ogen naar de kerkdienst te kijken, het bijzondere ervan in te zien al gaat het in onze ogen misschien niet helemaal zoals we zouden willen.

*Looft de Heer want Hij is goed.
Looft Hem met een blij gemoed.
Want zijn goedertierenheid
is voor eeuwig en altijd.*
(Dit is aanbidding om hardop uit te preken of te zingen)

9. We kunnen mensen niet uitnodigen om naar onze eredienst te komen, want het is onmogelijk dat ze daar wat aan zouden hebben.
Soms lijkt wat God doet totaal onlogisch te zijn. Waarom wil je dan het risico niet nemen dat God dit keer wel zal verschijnen?

10. Ze zullen vast denken dat ik mijn geloof wil opdringen of dat ik anderen veroordeel. Groepsdruk.
Durf jezelf te zijn en fouten te maken. Leer van je ervaringen.
God kan iets verkeerd nemen en het goed maken.

ZATERDAG 8 SEPTEMBER

Heer wij danken U dat U in ons woont en werkt. U geeft ons de juiste woorden op de juiste tijd. We mogen het van U verwachten.

2 Timotheüs 1 vers 7: Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

Efeze 1 vers 2: Genade zij u en vrede (shalom=redding, genezing, bevrijding) van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.

Geef God de eer en herinnert (Hem aan) Zijn beloften.

ZONDAG 9 SEPTEMBER

Help mij om een levende steen in onze gemeente te zijn en samen een prachtige tempel te vormen waarin U, Vader, Zoon en heilige Geest, zichtbaar bent.

Efeze 4 vers 16: Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

11. “Ik wil niet vreemd gevonden worden zoals bij Noach, en Sara in positiekleding en de Jericho lopers”
Aanbidding is de strategie die we gebruiken om ons door-onzelf-in-beslag-genomen-zijn te onderbreken.
Niet op jezelf, maar op God gericht zijn.

12. “Ik ben gereserveerd.” Op sommige momenten moeten we alle voorzichtigheid overboord gooien. We moeten onze angst kwijtraken, of onze moed – die sterk gemaakt is door geloof – onze angst laten aanvallen. Petrus en Johannes werden verteld dat ze beter niet konden spreken over de naam van Jezus. Ze negeerden waarschuwing. Verlegenheid en overdreven voorzichtigheid zijn ziektes die behandeld moeten worden met Gods Geest.

BEDANKT VOOR HET MEEDOEN!

UITNODIGING

ZONDAG 9 SEPTEMBER STARTDAG, 9.30–13.00 incl.lunchje
IN DE VOORHOF, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg

Meer info of bij vragen: kerkproeverij@pkndevoorhof.nl

06-52684452/06-11286220