



Protestantse Gemeente
De Voorhof Woudenberg

EEN NIEUW BEGIN

40 dagen kalender

2019

Vooraf

*De Geest des Heeren heeft
een nieuw begin gemaakt
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid*

De wereld krijgt weer kleur nu de lente op doorbreken staat. Een nieuw begin! In het kerkelijk jaar leven we toe naar Pasen, het feest waarbij we vieren dat Jezus de dood overwon. Daarmee maakt Hij een nieuw begin mogelijk voor ons allen. Uit die opstandingskracht mogen wij leven.

De 40 dagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Een goed moment om een nieuw begin te maken. Veel Christenen gebruiken de Veertigdagentijd om te bidden en te vasten.

Deze kalender helpt daarbij, door elke dag een moment van bezinning te geven. En u suggesties te doen om te vasten.

We wensen u een goede tijd toe op weg naar Pasen!



40 dagentijd

Wanneer valt de veertigdagentijd in 2019?

De veertigdagentijd loopt in 2019 van Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april. Op zondag 21 april is het Pasen.

Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

Waar komen die veertig dagen vandaan?

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?

Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

Wat is Aswoensdag?

Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmzondag van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: 'Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren'. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook een Aswoensdag viering.

Wat is de Goede Week?

De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag viert De Voorhof het avondmaal, zittend in de bijzaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus:

PASEN



God, geef mij weer een onschuldig hart.
Maak mij van binnen nieuw,
Zorg dat ik trouw blijf aan U.

Psalm 51: 12 BIGT

Wanneer je vast

Wanneer je vast,
zwaai dan de luiken
van je strakke denkbeelden wijd open en
laat een frisse wind naar binnen stromen.

Wanneer je vast,
speur naar de wortels
die je ziel verharden
en hak ze uit
tot je minzaam elkeen
tegemoet kan komen.

Wanneer je vast,
schem dan een nieuwe orde in je wereld
zodat je lotsverbonden raakt
met ieder mens
die brood of recht ontbeert.
Deel in die mate
dat zijn honger wordt gestild.
Wek hoop die
dagelijks en voor ontelbaren
een weg aanlegt naar Pasen

Kris Gelaude



donderdag 7 maart

בְּרֵאשִׁית, (beresjith / In den beginne).

⇒ Lezen: Genesis 1:1 en Johannes 1: 1-5



Bijbel lezen vanuit de grondtekst?

Kom eens naar de studieavonden, elke derde dinsdag van de maand!

Wanneer: 3e dinsdag van de maand, aanvang 20:00 uur

Waar: De Voorhof

Wie: Ds. Pieter Koekkoek

We lezen de teksten waarover later in de maand wordt gepreekt. We beginnen met een letterlijke vertaling van de grondtekst en kijken samen naar de achtergrond, de betekenis van de tekst en de bedoeling hiervan. Op de voorafgaande zondag ligt steeds een letterlijke vertaling op papier klaar in de Voorhof, zodat zij die dit willen zich kunnen voorbereiden.

Het verhaal moet ergens beginnen, dus dit is het begin. Het begin van Gods verhaal met ons, beginnend bij de schepping. God schiep hemel en aarde. Met andere woorden, God staat aan het begin.

Vorig jaar was ik in Italië, op bezoek bij Franciscus van Assisi. Da capo, betekent van hoofde aan. Capo is Italiaans voor hoofd, maar ook voor begin, en dat komt overeen met beresjith. Willem Barnard vertaalt beresjith dan ook met 'van hoofde aan'.

In de muziek betekent Da capo dat je bij het begin opnieuw begint. Iets waar ze bij Opwekking en Taizé erg goed in zijn. Je begint bij het begin en opnieuw bij het begin. U denkt misschien, Rob, wat ga je van de hak op de tak? Van Genesis naar Italië en van Italië naar muziek? Maar, klinkt Genesis u dan niet als muziek in de oren?

Genesis is het begin, maar in die zin dat het ook het hoofd is. We lezen Genesis da Capo, van hoofde aan. Met andere woorden, dit is niet zo maar het begin, maar een begin die de toon zet en waar je telkens bij terug komt. God staat immers aan het begin. Bovendien is het niet zo maar een tekst, een verhaal, maar een lied, een ballade dat gezongen moet worden. Opnieuw en opnieuw.

Een nieuw begin hebben we als thema voor deze 40-dagen kalender gekozen. Dat brengt ons ook bij Johannes 1: "In het begin was het Woord, Het Woord was bij God en het Woord was God."

In het Grieks staat er: ε ν α ρ χ η (en arché /in het begin) Arché kun je ook vertalen met 'bestuur, gezag'. Het Woord, oftewel Jezus (vs. 14), is dus niet alleen het begin, maar ook de bestuurder, gezaghebber, heerser. Hij is Heer en Meester, om hem draait het. Da capo, we beginnen ermee en we komen weer bij Hem uit.

→ Om over na te denken met in ons achterhoofd bovenstaande uitleg: Jezus is oorsprong, doel en zin.

1) *Da capo* is een muziekterm afkomstig uit het Italiaans en betekent 'vanaf het begin'. "Da capo" of afgekort "D.C." wordt doorgaans boven de laatste maat geschreven. De speler wordt dan verondersteld alles vanaf het begin nog een keer te spelen. (uit: Wikipedia) Barnard, W; "Bezig met Genesis", p. 25

vrijdag 8 maart



Tienerdienst

Iedere 2e zondag van de maand zijn alle jongeren vanaf de brugklas van harte welkom in de tienerdienst.

We starten in de kerkdienst en hebben een plekje achter in de kerk voor je gereserveerd, zodat we na de opening en lied naar de soos gaan. Hier vieren wij ook een dienst met liederen en teksten die ons aanspreken.

We gaan met elkaar in gesprek over geloof en andere onderwerpen die wij als jongeren belangrijk vinden!

Tijdens de tienerdienst op 13 januari 2019
(iedere tweede zondag van de maand voor de twaalfplussers)
hebben de jongeren onderstaande rebus bedacht,

succes!



zaterdag 9 maart

Vast mee voor “Een nieuw begin”

De periode van de 40-dagentijd is in de christelijke traditie al sinds eeuwen een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Voor veel gelovigen in de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerken is het in onze moderne tijd nog steeds gebruikelijk om te vasten. De vastenperiode duurt in totaal 46 dagen (eindigend op Paaszaterdag), maar omdat op de zes zondagen niet wordt gevast, kom je uit op 40 dagen.

Het vasten voor het geloof heeft een lange geschiedenis en is in veel religies terug te vinden. In de oudheid was het een belangrijke manier om zich voor te bereiden op het benaderen van goden, of om boete te doen voor de zonden die men had begaan. Ook bij de grote religies wordt op allerlei manieren gevast. Zo wordt er in het joodse geloof gevast op Jom Kipoer en vasten moslims tijdens de ramadan. Ook het hindoeïsme en boeddhisme kennen vormen van vasten.

Onder protestante gelovigen zien we steeds meer interesse om te vasten, soms gegoten in een modern jasje. Mensen kiezen er dan bijvoorbeeld voor om minder of helemaal geen tv te kijken of minder gebruik te maken van sociale media om zodoende zelf rust en stilte te vinden. In die rust en stilte krijgen inkeer, bezinning en gebed meer kans!

Op de website van Kerk in Actie staan ideeën over hoe je anno 2019 vasten vorm kan geven. Als u dit leest op 9 maart, dan is de 40-dagentijd nog maar net begonnen. Nog niet te laat om te beginnen!



zondag 10 maart



1e zondag van de 40-dagentijd

Thema: 'Kiezen'

Lezing Lucas 4: 1-13

Vandaag, de 1e zondag van de 40- dagentijd horen we over 'kiezen'.

Keuzes maken.

Dat moeten we iedere dag. Een keuze maken voor een partij bij verkiezingen. Voor of tegen of misschien iets van allebei.

Zo komt ook Jezus voor een keuze te staan. Hij is de woestijn in getrokken. 40 dagen lang. Net als ooit Israël 40 jaren door de woestijn zwierf om te leren leven met God.

En net als ooit Elia die op weg moest naar de Horeb om daar God te ontmoeten. Daar in de woestijn komen ze voor de keuze te staan: Kies ik de weg van God of die van... Ja, van wie eigenlijk?

De duivel, zegt het evangelie naar Lukas. Letterlijk degene die alles door elkaar gooit. Degene die je uitdaagt te kiezen voor de weg waarop je misschien wel rijk wordt, of machtig, of allebei. De weg van het prettige leven, waarop je niet al te veel te maken hebt met anderen. Een wereld waarin ieder voor zichzelf kiest. Dat wordt een chaos.

Jezus stuurt de verleider weg. Hij kiest voor de weg van God. Niet de makkelijkste weg. Wie het evangelie kent weet waarop het uitloopt: De kruisiging.

Maar ook: De opstanding. De weg van God zal uiteindelijk de weg van leven zijn. Maar dat is nog zo ver weg. En nu lijken andere dingen zo veel mooier. Jezus nodigt mensen uit te kiezen.

*Na de kerkdienst worden 200 Spaardoosjes uit gedeeld.
Met de opbrengst steunt u het project van de taakgroep ZWO.
Zij sparen voor De Straatkinderen in Medellin*



maandag 11 maart

Kerkrentmeester

'Rentmeesterschap' is geen term uit de bijbel, maar uit onze cultuur-geschiedenis. Rentmeesters beheren, plaatsvervangend, landgoederen van een eigenaar. Ze moeten hun beheer jaarlijks verantwoorden. Deze tekst gaat maar over een beperkt gebied van wat wij tot 'rentmeesterschap' rekenen.

Hier gaat het vooral over omgaan met geld en goed, gezien vanuit de bijbel. 'Rentmeesterschap' is in Nederland ook een politieke term, vooral populair onder christelijke politici. Meestal doelen zij dan op verantwoord omgaan met overheidsgeld. Vooral richting de zwakkeren in de samenleving en richting het nageslacht dat niet met schulden opgezadeld mag worden. En daarnaast gaat rentmeesterschap ook over het verantwoord beheer van de aarde, dus over milieubeleid en duurzaamheid. Daar past de term heel goed bij.

Rentmeesters lijken de eigenaars van hun landgoed, maar ze hebben het slechts in beheer. Dat landgoed levert inkomsten op voor veel mensen, maar moet zó beheerd worden dat het nageslacht er nog steeds vreugde aan beleeft en er nog steeds inkomsten uit kan ontvangen. Dat is een mooi beeld voor omgaan met de aarde.

Lezen: Titus 1: 7 en 8 uit BIGT.
Over de leiders in de kerk



De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie of bijvoorbeeld uit legaten. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de materiële aspecten van het beheer, zoals onderhoud en verhuur.



dinsdag 12 maart

De Taakgroep ZWO

(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Wie we zijn: Johan Jansen (voorzitter), Jan Holl (penningmeester), Pieter Koekkoek, Peter Wildschut en Louise Wijnberg

Wat we doen: Ieder jaar zetten wij ons in voor een project ergens in de wereld om mensen te helpen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Hoe wij dit doen: We organiseren allerlei acties waarmee we geld ophalen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: een naaiatelier, een Indiaas restaurant, een culturele avond met eten, dans en muziek, Heel de Voorhof bakt, pannenkoeken eten met elkaar en nog veel meer.



“Van eenrichtingsverkeer naar wederkerigheid”

Wat vroeger de zendingscommissie was, heet nu ZWO in onze gemeente. Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingsamenwerking. Deze drie begrippen zijn vaak lastig van elkaar te onderscheiden.

De Taakgroep ZWO is een doorgeefluik.



woensdag 13 maart

Neem tijd om tijd vrij te maken:

Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.
(Prediker 3 vers 6)

Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Prediker 3:1



We verkwisten veel tijd, ga eens opzoek naar 'verloren' tijd.
Tijd om op adem te komen, stil te vallen of te bidden:

- Zet je telefoon even uit tijdens persoonlijke gesprekken, Zodat je oprecht tijd hebt om aandachtig te luisteren.
- Maak elke avond een kwartiertje vrij om terug te blikken op de voorbije dag en verbinding met God te maken
- Respecteer de zondag als rustdag en geniet ervan

**SPANNING IS
WIE JE DENKT
DAT JE MOET ZIJN
ONTSPANNING IS
WIE JE BENT**



donderdag 14 maart

Lezen: Openbaring 21:1-7



Waar zou de stad van de vrede zijn?
Kun je er komen, al ben je nog klein?
Is het ver weg over land over zee?
is het er ja of is het er nee?

Zeg nooit "onze wereld is gebroken
En de mens tot weinig goeds in staat".
Zeg nooit: "niemand kan op vrede hopen,
Alles gaat nu eenmaal als het gaat".

Zeg nooit, dat de zeeën veel te hoog zijn,
Dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
Dat een volk daar eenmaal weer verzandt.

Zeg nooit: "God is Zijn verbond vergeten
Er is niemand hier die ons bevrijdt".
Zeg nooit: "van een droom kun je niet eten".
Zeg nooit: "wie niet werkt verknoeit zijn tijd".

Zeg nooit: "dat het godvergeten lijden
Toch het noodlot is van ons bestaan".
Zeg nooit "stil maar, wacht op beet're tijden.
Zeg nooit: "niemand kan de door weerstaan".

Want een land, een land om van te dromen
Stuwt de mensen uit hun slavernij,
Tot ze juichen met tranen in hun ogen:
"Lieve God, we zijn er, eindelijk vrij".

*Het werkstuk met deze tekst is uitgewerkt in de groep
"Geef kleur aan je geloof".*

*Elke 3e dinsdag van de maand van 9.30-11.30 uur
wordt een tekst of lied op een creatieve manier verwerkt.
Ook meedoen? Info: anneke.methorst@gmail.com*



vrijdag 15 maart

Los de onderstaande woordzoeker op en vind de tekst die overblijft!



JOP Basics, basiscatechese

Catechese is een moeilijk woord voor: uitleggen. Basiscatechese betekent dus eigenlijk: het begin van het uitleggen.

Bij basiscatechese kun je van alles leren over God, Jezus, de Bijbel, de kerk, de doop, het avondmaal en de feesten van de kerk. Sommige dingen leer je door er over te praten, andere dingen leer je door iets te doen. Bij JOP Basics leren en doen we van alles. We proberen er iets leerzaams en iets leuks van te maken.

JOP Basics is op de derde zondag van de maand tijdens de kerkdienst van 10.00 tot 11.00 uur.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | p | g | a | s | w | o | e | n | s | d | a | g | o | n | e | s | a | p | d | g | n | |
| i | s | s | n | b | e | z | i | n | n | i | n | g | i | r | e | e | k | n | i | e | e | |
| g | a | e | d | i | j | t | n | e | g | a | d | g | i | t | r | e | e | v | u | w | l | d |
| e | l | d | e | v | o | o | r | h | o | f | e | w | e | l | e | b | i | j | b | r | o | d |
| b | m | e | e | i | l | e | g | n | a | v | e | l | v | a | s | t | e | n | d | o | i | |
| g | l | s | o | l | i | d | a | r | i | t | e | i | t | e | d | f | e | i | l | f | b | |
| e | w | i | j | k | j | e | z | u | s | t | o | w | e | s | t | i | j | n | p | e | k | e |
| z | u | n | m | t | s | r | o | v | e | d | e | r | v | t | o | s | k | r | e | k | t | |
| a | e | k | e | e | w | e | l | l | i | t | s | e | t | o | e | k | o | m | s | t | r | |
| n | i | p | o | o | h | d | v | e | r | a | n | d | e | r | i | n | g | z | a | a | d | |
| g | n | d | e | l | e | n | j | t | h | c | o | t | t | i | u | e | l | e | r | e | n | |

aswoensdag
begin
bezinning
bidden
bijbel
delen
devoorhof
evangelie
geloof
gezag
hoop
inkeer
jezus
kerk
leren

liefde
nieuw
pasen
psalm
rots
solidariteit
stilleweek
toekomst
uittocht
vasten
veertigdagentijd
verandering
vredevorst
woestijn



zaterdag 16 maart



Markus 4:22;
Want alles wat verborgen is, moet zichtbaar worden.
En alles wat geheim is, moet bekend worden

Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

Ook vanuit Woudenberg is er de mogelijkheid om gezinnen, alleenstaanden enz.. van voldoende eten te kunnen voorzien.

Vrijwilligers zorgen dat de voedselpakket klaar liggen. De Vrijwilligers ontvangen de pakketten uit het magazijn Amersfoort, lokale middenstanders, via kerkgenootschappen, verenigingen en particulieren.



Wekelijks wordt u via de Zondagsbrief of maandelijks via De Schakel geïnformeerd waar de voedselbank behoefte aan heeft, zoals bijv. koek, groente uit blik, pasta, koffie enz. In de kist kunt u uw bijdrage dan afgeven. De inhoud daarvan wordt in de loop van de week naar de Voedselbank Woudenberg gebracht.

Wij geloven in delen

Samen zijn we kerk, geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is; tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.



zondag 17 maart

Trouwe God,

Het valt niet mee om de berg te beklimmen.
Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand.
Maar juist in deze periode van bezinning van veertig dagen voorbereiding op Uw uittocht, beseffen we dat dit niet mogelijk is.
U leert ons dat als we opnieuw moeten beginnen, dit alleen mogelijk is, wanneer we wel die weg gaan, de berg op en door het dal heen.
Daarom bidden we om momenten op onze weg die ons verlichten, waarop we mogen stralen en een doorkijkje mogen hebben op uw toekomst.
Leer ons ook samen met anderen speuren naar die momenten waarop we mogen baden in Uw licht!
Schenk ons die momenten van bemoediging, verheerlijking, zodat we vertrouwen en bemoedigd onze weg kunnen vervolgen.

Amen

2e zondag van de 40-dagentijd
Thema: 'Wakker worden'
Lezing Lucas 9: 28-36



Vandaag is de 2e zondag van de 40-dagentijd. We lezen in de kerk van een bijzondere ontmoeting. Mozes en Elia zijn met Hem in gesprek over de 'Exodus' van Jezus.

Petrus, Johannes en Jacobus zijn er ook bij. Dat wil zeggen: Ze zijn wel op die berg. Maar ze zijn in een diepe slaap gezakt. Zo missen ze het gesprek en de inhoud daarvan. Als ze wakker worden zien ze de grootsten uit de geschiedenis van Israël met Jezus samen. Maar ze hebben geen idee wat het betekent. Ze hebben het in hun slaap gemist. En dan willen ze maar het liefst vast houden wat ze zien.

Samen met Mozes en Elia kamperen op de berg. Dat lijkt hen wel wat. Net te laat wakker geworden. Het zal iedereen wel eens overkomen. Net dat ene stukje gemist waardoor je niet meer kunt volgen waar het eigenlijk over gaat. Later komen de leerlingen er overigens wel achter. Ze hebben hun les geleerd. Als je Jezus wilt volgen, kun je echt wel met een gerust hart gaan slapen als het tijd is. Jezus zoekt geen mensen die oververmoeid moeten worden. Maar er zijn momenten waarop we wakker moeten zijn. Om te zien wat er gebeurt. Wakker om God te ontmoeten. Samen gemeente zijn vraagt dat ook wel eens. Wakker zijn is dan zien wat er gebeurt en nodig is in De Voorhof. Elkaar steunen waar nodig, elkaar helpen waar nodig, en elkaar even uit laten rusten waar nodig. De kerk hoeft je niet uit je slaap te houden. Ondertussen gaan de leerlingen als wakkere mensen met Jezus op weg. In de verte ligt Jeruzalem. Ze hebben nog geen idee wat er zal gaan gebeuren. En op het moeilijkste moment, in Gethsemane zullen ze weer in slaap vallen. En wakker geschud worden door de weg van Jezus.



maandag 18 maart

Rijkdom

Er zijn vele vormen
van 'rijkdom'...
die niets te maken
hebben met geld.

Het grootste 'vermogen'
is wel je gezondheid en
liefdevolle verbindingen ...
dat is wat in het leven
echt wezenlijk telt.

© Gedicht. Mary-José Knuvelder.

Langolier S. Feb. 3

Penningmeester

Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het bestuur van de PKN gemeente De Voorhof. De taken van een penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën. Daarnaast bepaalt hij samen met het CVK of de plannen financieel haalbaar zijn en vertaalt hij het beleid naar een financieel overzicht tijdens een vergadering van de Grote Kerkenraad.

Penningmeester

De penningmeester vervult de functie van de persoon die de financiën van onze kerk beheert. Een penningmeester wordt ook wel schatbewaarder of kassier genoemd.

- In het Evangelie van Mattheus, Markus en Lukas gaat één van de vier verzen over geld of bezit en er is geen zonde waar zoveel tegen gewaarschuwd wordt als het misbruik daarvan. Juist financieel misbruik brengt de gemeente van Christus vaak zo enorm in opspraak;
- In het Nieuwe Testament is het zo dat één van de zes verzen handelt over geld of een relatie daarmee heeft;
- Meer dan de helft van de gelijkenissen van Jezus hebben verwijzingen op de een of andere manier naar geld;

Lezen: Prediker 3 : 9 – 15 uit BIGT.
Het heeft geen zin om hard te werken



dinsdag 19 maart

Het Spaardoosje
Sparen voor project
"Straatkinderen in Medellin (Colombia)"



De Taakgroep ZWO ondersteunt projecten van Kerk in Actie via het missionair en diaconaal aandeel (MDA). We noemen dit tegenwoordig De Voorhof in Actie. Ook kiezen we regelmatig een project van de organisatie dat wij onder de aandacht brengen in de gemeente en waarvoor wij ons een kerkelijk jaar inzetten.

Wat is Kerk in Actie?

"Samen zijn we de Kerk in Actie. Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen". Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht.



40 dagentijd

De 40 dagentijd is de periode waarin Kerk in Actie aandacht vraagt voor projecten wereldwijd. Ook kunnen mensen meedoen aan de vastenactie. Vasten is afzien van aardse zaken om zo ruimte te maken voor God. In de Bijbel staan veel teksten over vasten, zoals in Matteüs 6 en 9. Het kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en snoep. U kunt ook met iets nieuws beginnen, zoals elke dag een kaartje sturen of bidden voor iemand in uw omgeving.



Voorbeeld van Kruiden voor in de Apostelsoep

APOSTELSOEP.

Dit is een reinigende soep, gebruikt in de Vastentijd. De soep bevat 12 reinigende kruiden en gewassen. Ui en knoflook hoarde daar zeker bij en. Verder wat er voorhanden is.



Recept: 2 eetl. olie, 4 lente uitjes, 1 teen knoflook, 2 eetl. bloem, 1/2 l bouillon, 1/2 l melk, 1/5 l zure room, bosje peterselie, selderij, 1 kopje kerrel, 7 andere kruiden. (b.v. zervenblad, paardenbloemblad, brandnetel, tijm enz.)

Bereiding

Fijn gesneden lente ui en fijngehakte knoflook smoren in de olie. Al roerend de bloem toevoegen. In scheutjes de koude bouillon erbij en zachtjes laten doorkoken tot een gladde saus. Melk al roerend erbij, daarna de zure room. Dan alle fijngehakte kruiden erbij en zachtjes 5 min. laten warmen, maar niet koken.



Vroeger nodigde men 12 arde, arme gasten uit voor deze gezamenlijke maaltijd. Gilda Hoogers



donderdag 21 maart

Denk een na over onderstaande.

Met elkaar vormen we een prachtige krans.

Eikenkrans, oorspronkelijk door de Romeinen gebruikt om een burger te eren die een andere burger het leven had gered.

Lees eens Romeinen 5: 7 tot 11 Verzoend door Jezus' dood, des te zekerder gered door zijn leven....
Wat kunnen wij uit dankbaarheid geven?

De doornenkroon (kroon van takken), een krans van takken met scherpe stekels en doornen zoals die door Jezus zou zijn gedragen op de dag van zijn dood.

Wat een lijden voor jou en mij. Waaraan lijdt jouw naaste en jijzelf?
Wat kan jou en de ander bemoedigen? 1 Petrus 5: 10.

Een krans op de deur is een extra welkom aan de bezoeker.
Wie geeft jij een warm welkom vandaag?

Een krans....

Vandaag een lekkernij, een heerlijke krans. Leuk om tijdens een krans (groep mensen) van te genieten als lunchgerecht, voorgerecht of borrelhapje.

Ingrediënten
8 plakjes bladerdeeg
Pesto basilicum
Tomaatjes
Courgette klein
Pijnboompitten
Geitenkaas gerijpt van de rol
Zwarte olijven in ringen gesneden



De plakjes bladerdeeg op een bakvel leggen, 2 naast elkaar en 2 eronder leggen, dan op de 4 plakjes nog een plakje leggen. Bakvel erover heen leggen, en uit rollen tot een cirkel, overal even dik. schaal erop zetten en de rand beleggen met de ingrediënten. Schaal eraf halen en het insnijden tot de belegde rand, in 8 punten.

Buitenste randje naar binnen vouwen en de punten over de rand leggen en even aandrukken. In kwasten met losgeklopt ei en beleggen met tomaat en olijven plakjes
Bakken in voorverwarde oven van 220 gr ,tot gaar en mooi gekleurd is



Lekker als lunch gerechtje , maar ook lekker bij de soep

vrijdag 22 maart



We bidden voor een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven...

Krabbeldienst.

Een kerkdienst helemaal gericht op jonge kinderen.
Samen ervaren, zingen en bidden.
Samen een kaars aansteken.
Een toegankelijke dienst voor de allerkleinsten met hun
papa's en mama's, opa's en oma's.
Maar natuurlijk zijn andere belangstellenden ook welkom!
De dienst duurt ongeveer een ½ uur.
Na de dienst is er ranja en een snoepje (en koffie & thee).
Aanvang dienst: 16:00 uur

Krabbeldienst

Tijdens de krabbeldiensten wordt het thema op een bijzondere,
en op een voor onze kleintjes begrijpelijke manier naar voren gebracht.
Alle zintuigen worden geprikkeld.
Zoals de laatste keer bij 'de storm op het meer..'



*Zijn jullie wel eens buiten geweest toen het waaide?
En ook toen het stormde?
Kon je nog blijven staan?
Alles gaat bewegen door de wind.
Ook de zee.
Wat gebeurt er met water
als het waait?*

Zondag 24 maart is er weer een krabbeldienst.
Krabbel je mee.....!!!!



zaterdag 23 maart

Dan denk ik dat Gij liefde zijt
en eenzaam en dat,
In zelfde wanhoop,
Gij mij zoekt zoals ik U.



Hoe in DE Voorhof een bijbel verhaal tot leven komt
(De Schakel februari 2019)

Het levensverhaal van Jakob, zoals we dat in de Bijbel boek Genesis tegenkomen, kan het verhaal van iedereen zijn. Het kent herkenbare momenten van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en verdriet. Van jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. Maar ook van hoop, geloof en liefde. Jakob een mens waarin we ons herkennen. Een mens waarmee God toekomst maakt: Israël

Musical Jakob

God, u kent me

God u kent me. U kijkt dwars door me heen.

U weet waar ik ga.

Als ik zit of sta, ik ben nooit alleen.

God, het lijkt wel of u beter weet, mijn binnenste verstaat.

Of u de zinnen die ik vorm al hoort voor ik praat.

U bent voor me, u staat achter mij, nabij en zo vertrouwd.

Het is een heel groot wonder, te verheven, zo bijzonder dat u mij in uw handen houdt.

God, u volgt me. U kent mijn verdriet.

Ik klim naar de top, maar u zoekt mij op.

Ik ontloop u niet, God, u zweeft met mij de wereld door,
u houdt mij stevig vast.

U trekt een lichtend spoor voor mij als ik in 't duister tast.

't Is niet vreemd God, dat u geeft om mij, u maakte mij tot mens.

Het is een heel groot wonder, te verheven, zo bijzonder.

Ik geloof u daarom heel intens.

Ik kies ook voor u en ik maak me kwaad als er mensen u bezeren.

Ik voel dat ik hartgrondig haat, wie u de rug toekeren, God,

U kent me, U weet wat ik zeg, U gaat waar ik ga, waar ik zit of sta
en u wijst de weg.



zondag 24 maart

Gedicht liedboek onder lied 834

Op de plaats waar ik was,
wanneer zocht ik U daar?
En U stond gewoon voor me!
Maar ik was ook van mijzelf weggelopen
en kon mezelf niet meer vinden,
laat staan U.

Aurelius Augustinus



3e zondag van de 40-dagentijd
Thema: 'Geduld'
Lezing Lucas 13: 1-9

Vandaag op de 3e zondag in de 40-dagentijd gaat het over geduld. In Lucas 13 vertelt Jezus een gelijkenis over een vijgenboom. Het boompje draagt al drie jaar geen vrucht. Voor de heer van de wijngaard is dat een reden om de boom om te hakken. De tuinman ziet er nog wel wat in, hij zegt: "Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken." De gelijkenis pleit voor geduld, met het volk dat geen vrucht draagt. Er klinkt ook iets van 'niet opgeven' in door. Blijf spitten en mest aanbrengen, heb geduld....



Een mooi beeld: Jezus, die wakker schudt en voedt, die geduld heeft en blijft geloven dat je tot bloei kunt komen!!
Hoe zit dat bij ons in de Voorhof...?
Zijn wij ook zulke geduldige mensen, die de bereidheid hebben om nog wat te schoffelen en te bemesten?
Of ligt dat bij ons anders..?
De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets kunnen betekenen voor anderen.

Mag de liturgische tuin van de Voorhof een voorbeeld voor ons zijn. Nu lijkt het nog op de vijgenboom, maar met wat schoffelen, bemesten een beetje liefde en geduld wordt het straks een prachtig bloeiende tuin.....!!!



maandag 25 maart

**GOD VERBREEKT
NOOIT DE
VERBINDING,
WANT JEZUS HEEFT
DE REKENING AL
BETAALD**

Visje


Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage! Verplichte vrijwilligheid, vrijwillige plicht óf...
Deze bijdrage noemen we 'vrijwillig' omdat iedereen de hoogte van de bijdrage zelf mag bepalen.

De kerk is volledig afhankelijk van (vrijwillige) bijdragen van de leden en van eigen activiteiten. In Nederland ontvangt een kerkorganisatie geen subsidie van de overheid.

Wel worden kerkleden in zekere zin 'gesubsidieerd', doordat de bijdrage aan de kerk in veel gevallen aftrekbaar is voor de belasting.

Lezen: Mattheüs 17 : 24 – 27 uit de BIGT
Jezus betaald tempelbelasting

Actie 
Kerkebalans

2019



dinsdag 26 maart

De Taakgroep ZWO | Project 2018-2019:

Straatkinderen in Medellín



Lied van de talenten

De eerste kreeg er vijf, de anderen twee en één,
talenten om te zijn, niet voor zichzelf alleen.
Want wie hier leeft op aard voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht, verbreidt geen leven meer.
Maar hij, die geeft en deelt met gulle hand,
zijn leven wordt vervuld met tekens van Gods land.
En wie met liefde werkt, het kleine uitvergroot en
méér ziet dan zichzelf, brengt leven in de dood.
Gezegend is de mens, die weet van het talent van
liefde, hoop, geloof; zij/ hij is God toegewend.

De talenten actie:

“Het is als met iemand die op reis ging. Hij riep zijn dienaars bij zich en vertrouwde hun zijn eigendommen toe. Aan de ene gaf hij vijfduizend goudstukken, aan een andere tweeduizend en aan een derde duizend; ieder kreeg wat hij aankon. Toen vertrok hij. Onmiddellijk ging de dienaar die vijfduizend goudstukken had gekregen, er zaken mee doen en hij verdiende er vijfduizend bij. Zo deed ook de tweede en hij verdiende er tweeduizend bij. Maar de dienaar die duizend goudstukken had gekregen, ging een gat graven en verstopte het geld van zijn heer daarin.”

Ga de uitdaging aan:

Hoe vaak hebben we dit Bijbelverhaal al gehoord? En wat zouden wij doen? Dit jaar dagen we iedereen uit om met echte talenten aan de gang te gaan. Tijdens de 40 dagen voor Pasen kunt u met uw kinderen sparen voor het project. Op zondag 10 maart worden er spaardoosjes uitgedeeld, die u kunt vullen om de straatkinderen in Medellín te helpen. Na Pasen nodigen we iedereen uit om met echte talenten aan de gang te gaan.

Probeer van €1, €2 of €5 meer te maken voor het goede doel. Doe ook mee! Zet uw/jouw talenten in om de straatkinderen in Medellín te helpen hun talenten te kunnen ontwikkelen.

Wilt u dit project steunen:

Rabobank IBAN: NL04 RABO 0372 4026 74

t.n.v. ZWO Prot. Gemeente De Voorhof o.v.v. Project Straatkinderen in Medellín



woensdag 27 maart

Een lied van St. Patrick

*Vandaag sta ik op,
door de sterkte des hemels,
het licht van de zon,
de glans van de maan,
de pracht van het vuur,
de snelheid der bliksem,
het suizen van de wind,
de diepte der zee,
de vastheid der aarde,
zo sterk als een rots.*



De zegen van Sint Patrick

In de ruimte gezet door Gods scheppende hand,
in de vrijheid geplaatst door het Woord,
in het licht gesteld door Gods liefde,
gaan we op weg,
omvat door de zegen,
om te zijn tot een zegen.



donderdag 28 maart



Ijsvogel, Kerkgracht Woudenberg

Uitvoering van de musical:

Vrijdag 29 maart 's avonds.
Zaterdag 30 maart 's avonds.
Zondag 31 maart 's middags en 's avonds.

(Bij publicatie van deze kalender zijn de exacte tijden nog niet bekend.
Zie daarvoor de website, kerkbrief en de Schakel)



Het levensverhaal van Jakob, zoals we dat in het bijbelboek Genesis tegenkomen, kan het verhaal van iedereen zijn. Er zijn herkenbare momenten van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en verdriet. Van jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. Maar ook van hoop, geloof en liefde. Jakobs verhaal is ons verhaal. De vraag: "Wie is Jakob?" staat centraal in deze musical.

**HET TOPPUNT
VAN KUNST:
GODS
SCHEPPING**

Na een seizoen hard werken en oefenen zijn wij er klaar voor!

U komt toch ook? Wees welkom!

visje
www.visje.nl



vrijdag 29 maart



Meet & Eat

Voor meer informatie en opgave:
Elly Kramer terecht:
elly.kramer68@gmail.com
tel/app: 06 40 39 62 61.
laatste vrijdag van de maand 18.00 uur

Macaroni-lasagne met gehakt.

Ingredienten:

500 g rundergehakt
1 eetlepel olie
2 uien
peper / zout
2 teentjes knoflook (als je er van houdt!)
250 g macaroni (fusilli)
500 g spinazie (diepvries is gemakkelijk-zonder creme)
3 eetlepels kookroom
boter
100 g geraspte kaas

Bereiding:

Verwarm de olie en fruit daarin het gehakt (rul!) en de gesnipperde ui. Strooi er peper en zout op. Knoflook – fijn- erbij en alles goed door elkaar roeren. Proeven!! Kook de macaroni gaar. Oven voorverwarmen 200 graden. Kook de spinazie(magnetron?)en laat uitlekken en roer de kook room er door. Beboter een ovenschotel. Laagje macaroni-daarop spinazie-laagje gehakt- laagje macaroni, enz. Bovenste laag macaroni. Strooi de kaas erover en leg hier en daar een klontje boter. Zet de schotel in het midden van de warme oven. Ongeveer 25 minuten.

Eet smakelijk!

come
together

MEET
& EAT



zaterdag 30 maart

Musical Jakob

Het levensverhaal van Jakob, zoals we dat in het bijbelboek Genesis tegenkomen, kan het verhaal van iedereen zijn. Het kent herkenbare momenten van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en verdriet. Van jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. Maar ook van hoop, geloof en liefde. Jakobs verhaal is ons verhaal.

De vraag: "Wie is Jakob?" staat centraal in deze musical. Wie is die man, die het eerstgeboorterecht op een slimme manier in handen kreeg?

Die zijn bijna blinde vader de zegen met een lafhartige verkleedpartij ontfoetselde. Die alle familieverhoudingen op het spel zette en moest vluchten voor de woede van zijn broer. Die God bij Bethel op een indringende wijze in zijn leven ontdekte. Die tot over zijn oren verliefd werd op Rachel, de jongste dochter. Maar die een koekje van eigen deeg kreeg toen hij de morgen na de bruiloft ontdekte: 'En zie... het was Lea!' Die Laban te slim af was en als een rijke schaapherder voelt dat hij terug moet naar het land van belofte.

Wie is Jakob? Een mens waarin we ons kunnen herkennen. Een mens waarmee God toekomst maakt: Israël.



Vandaag wordt de musical Jacob opgevoerd.
Bent u al geweest?
Morgen kunt u ook nog komen kijken.



zondag 31 maart



4e zondag van de 40-dagentijd

Thema: 'Vergeven'

Lezing Lucas 15: 11-32

Vandaag is de 4e zondag van de 40-dagen tijd. We zijn precies halverwege. Daarom is deze zondag ook een beetje lichter dan de andere. We kijken als het ware al even vooruit naar het Paasfeest. Een dag als een klein groen sprietje dat al boven het winterse dek uitsteekt.



We lezen een overbekende gelijkenis, die van 'de verloren zoon'. Maar worden we met deze titel niet een beetje op het verkeerde been gezet..?

Rembrandt heeft een schilderij gemaakt van de terugkomst van de jongste zoon. Opvallend aan dit schilderij is dat je oog gelijk naar de 'verwelkomende' vader wordt getrokken. Daar ligt in mijn optiek ook de kern van deze gelijkenis.

De 'verloren zoon' keert terug naar huis, zijn vader ziet hem in de verte aankomen, rent naar hem toe en valt hem in de armen. En gelijkenis over de wonderlijke liefde van de Vader voor zijn kinderen. De meesten van ons, die kinderen hebben zouden waarschijnlijk net zo reageren als de vader in de gelijkenis.

Jezus vergelijkt ons niet met de vader, maar met de zoons. Aan de terugkeer van de zoon gaat wel iets vooraf, 'hij komt namelijk tot zichzelf' (vers 17), en op dat moment realiseert hij zich hoe goed hij het thuis had.

Dit weekend staat bij de Voorhof in het teken van de musical Jacob. In het verhaal van Jacob vinden we vergelijkbare momenten terug als in de gelijkenis van de verloren zoon. Ook Jacob trekt er op uit, welleswaar op de vlucht voor Ezaü. Ook hij moet veel leren en komt door schade en schande uiteindelijk ook tot zich zelf. In beide verhalen is leven van vergeving een belangrijk thema. Leven van genade..!

En uiteindelijk komen toe verzoening met elkaar.



maandag 1 april



Lezen: Exodus 20 : 1 – 17
en: Mattheüs 22 : 37 – 39.

De belangrijkste regel in de wet



dinsdag 2 april

IN DEZE ROERIGE TIJD
MAG JE ZOMAAR ZONDER SPIJT
IETS DOEN VOOR EEN MEDEMENS
STAP VOOR EVEN OVER JE GRENS
EEN SCHOUDER OF EEN KLEIN GEBAAAR
OF STA MET EEN LUISTEREND OOR KLAAR
EEN LICHPUNTJE VOOR EEN ANDER ZIJN
IN HET GROOT OF IN HET KLEIN
MAAKT VOOR ELKAAR
SAAMHORIGHEID EN DROMEN WAAR

Jan Jense

Doordat de kinderen met plezier meedoen aan de activiteiten, ontwikkelen ze zich spelenderwijs. De kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich thuis en tijdens de activiteiten goed gedragen. Wekelijks doen ruim vierhonderd kinderen mee aan de activiteiten. Alle kinderen binnen de doelgroep in Medellín zijn welkom om mee te doen aan de activiteiten.



De Taakgroep ZWO | Project 2018-2019:
Straatkinderen in Medellín

Duizenden kinderen in Medellín groeien op in slechte tot zeer slechte omstandigheden. Het leven in de krottenwijken biedt nauwelijks toekomstperspectief. Veel kinderen komen uit gebroken gezinnen en wonen in tehuizen. Ze hebben vaak geweld, armoede, drugsoverlast en prostitutie meegemaakt en hebben een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen.

Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats om te voorkomen dat kinderen op straat of in de criminaliteit belanden. Er is een voetbalschool 'La Naranja Mecánica', de muziekgroep 'Sará', het handwerkproject 'Artesano de mi cuerpo' (kunst is gezond voor het lichaam) en de straatkinderenkrant 'Entendámonos' (Begrijp ons!). Wekelijks doen ruim vierhonderd kinderen mee aan de activiteiten.



Wilt u dit project steunen:

Rabobank IBAN: NL04 RABO 0372 4026 74

t.n.v. ZWO Prot. Gemeente De Voorhof o.v.v. Project Straatkinderen in Medellín

woensdag 3 april



De Wereldwinkel is een eigentijdse en bijzondere cadeauwinkel. Je vindt er unieke cadeaus. De producten zijn altijd fairtrade en maatschappelijk verantwoord maar ook wordt gelet op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Openingstijden

ma 14:00 - 17:00 uur
di t/m vr 10:00 - 12:00 uur en 13:00 - 17:00 uur
za 10:00 - 17:00 uur

Welkom bij de Wereldwinkel Woudenberg Maarn

De Wereldwinkel Woudenberg Maarn verkoopt de mooiste wereld cadeaus, verrassend om weg te geven of om zelf te houden en te gebruiken. Wereldwinkelcadeaus zijn authentiek, ambachtelijk en soms zelfs volgens eeuwenoude tradities gemaakt, maar natuurlijk ook met een hedendaags tintje. De cadeaus zijn afkomstig uit landen als India, Ghana, Madagascar en Tibet. Van houtsnijwerk en keramiek tot sieraden en foodproducten. Elk wereldwinkelcadeau vertelt bovendien een eigen verhaal. Hoe het soms met maar weinig middelen is gemaakt. Hoe de makers met de verkoop ervan hun bedrijf hebben opgebouwd. Of simpelweg dat zij hun kinderen nu naar school kunnen sturen. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de mensen die het hebben gemaakt. En juist dat maakt een wereldcadeau tot het mooiste cadeau.



donderdag 4 april

Solidariteitsmaaltijd

Voor woensdag 10 april staat de "solidariteitsmaaltijd" op de agenda. Een traditie die al jaren gebeurt, een samenwerking tussen leden van de sint Catharinaparochie en de Voorhof. Ooit begonnen nadat een aantal mensen uit Irak in Woudenberg kwam wonen. Een mooi moment van ontmoeting en gesprek.

U bent van harte welkom.

Past een maaltijd met ongeveer 40 personen niet zo bij u, misschien kunt u bij u thuis eens een vergeten kennis of achterbuur uitnodigen. Samen eten is een beeld dat we vaak tegen komen in de Bijbel, let maar eens op in hoeveel gelijkenissen van Jezus het over eten gaat. In het "onze vader" bidden we om ons dagelijks brood, laten we het brood delen om te ontdekken hoe vanuit delen vermenigvuldigen ontstaat, eigenlijk een "nieuw begin".

Zin in film

Info:

Facebook: ZinOpDeHeuvelrug en websites van de deelnemende kerken

'ZIN' IN FILM kerken op de Heuvelrug tonen films waarover te praten valt

Vrijdag 5 april Leersum, Johanneskerk
adres: Lomboklaan 9 te Leersum.

The Insult

Vrijdag 12 april Amerongen, De Ark.
adres: Imminkstraat 11 te Amerongen

True Cost

Alle avonden aanvang 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.
Toegang € 5,00.

Bij binnenkomst koffie/thee. Geen pauze.

Na afloop mogelijkheid tot nagesprek met 'n hapje en drankje.

Films in het thema van:

levensweg, lijden, mensen onderweg



vrijdag 5 april



Olijftakje

Noach laat alles achter als hij met zijn gezin en de dieren de ark betreedt. Veertig dagen dobert hij eenzaam rond. Zijn nieuwe start begint met het uitsuren van een vogel. Die keert onverrichter zake terug, een teleurstelling. Tot hij eindelijk terugkomt en er hoop is.

Heel veel getallen

In het verhaal van Noach komen veel getallen voor. Weet jij welk getal bij welk onderwerp hoort?

Zoek de juiste paren bij elkaar.

Hoeveel?

- A) 40
- B) 7
- C) 150
- D) 600
- E) 3
- F) 17
- G) 2

Wat?

- 1) Meter lang,
- 2) jaar oud,
- 3) schoondochters,
- 4) dagen regen,
- 5) maand,
- 6) dag van de maand,
- 7) meter hoog water.



Oplossing: A4, B7, C1, D2, E3, F6, G5



zaterdag 6 april



De heilige Gregorius, bijgenaamd de Grote, was de 64e paus van de Katholieke Kerk. Hij bekleedde het pontificaat van 590 tot aan zijn dood in 604 en geldt als een van de kerkvaders.

Opkomen voor de armen
is geen liefdadigheid
maar rechtvaardigheid



Wie rechtvaardigheid
en trouw nastreeft,
ontvangt leven,
rechtvaardigheid en eer.
Spreekwoorden 21:21



zondag 7 april



Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan.
Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust,
De handpalm is geopend naar het licht.

Ida Gerhardt

5e zondag van de 40-dagentijd
Thema: 'Teruggeven'
Lezing Lucas 20: 9-19

Vandaag neemt Jezus ons mee naar een prachtige wijngaard. De wijngaard is een krachtige, vaak positieve, metafoor voor het volk Israël. Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer. We vinden dit onder andere terug in Jesaja 5 en Psalm 80.

In de gelijkenis van Lucas 20 verpacht de eigenaar zijn pronkstuk aan wijnbouwers omdat hij voor lange tijd op reis gaat. Hun taak is de wijngaard te beheren en te bewaren. De opbrengst is voor een groot deel voor hen bestemd, maar een gedeelte gaat naar de eigenaar. Daar gaat het echter mis.

Deze gelijkenis wijst ons daarbij op het feit dat de pachters de wijngaard in bruikleen hebben. Ze zijn wel verantwoordelijk voor de wijngaard, maar ze blijven pachters, rentmeesters. De pachters in deze gelijkenis beschouwen het beheer van de wijngaard als eigenaarschap. De gelijkenis laat ons zien hoever zij gaan om dat bezit vast te houden.

Zo komt ook op ons de vraag af: 'hoe ver gaan wij om onze rechten te laten gelden op dat wat wij 'bezitten'? Daarnaast worden we heel nadrukkelijk bepaald bij aan de ene kant de menselijke 'schuld', en aan de andere kant bij het 'reddend initiatief' van God.

Een prachtig symbool van Gods 'reddend initiatief' kunnen we in de kerkzaal van de Voorhof bewonderen.

Vanuit het kruisraam schitteren lichtstralen als symbool van Gods liefde en betrokkenheid ons door het kleurrijke glas in lood tegemoet. Laten wij iets van die lichtstralen TERUGGEVEN aan God en de mensen om ons heen....



maandag 8 april

Kringloopwinkel

In de kringloopwinkel Woudenberg kunt u terecht voor een uiteenlopend aanbod van gebruikte goederen. Meubels, serviesgoed, glaswerk, potten en pannen, boeken, audiovisuele apparatuur, kunst, klokken, enzovoorts. En dat alles tegen billijke prijzen.

Contact gegevens

Kringloopwinkel Woudenberg
Stationsweg Oost 194B
Woudenberg
033-2867292
info@kringloopwinkelwoudenberg.nl
www.kringloopwinkelwoudenberg.nl

De Kringloopwinkel is in 1997 ontstaan vanuit de jaarlijkse rommelmarkt van de toenmalige Hervormde wijkgemeente Salem (nu: protestantse gemeente De Voorhof). Zij wordt gerund door een vijftigtal vrijwilligers. De opbrengst van de winkel wordt voor 50% besteed aan goede doelen die door de vrijwilligers zelf worden aangedragen. De overige 50% gaat naar de Protestante Gemeente De Voorhof.



Techniek

Het geheel van materiële zaken als voorwerpen, meubels, apparaten, dat niet tot de natuur behoort maar eens door vernuftige ingevingen door de mens uitgevonden.



Lezen: Exodus 25 : 1 – 8.
Het volk moet een tent voor de Heer maken



dinsdag 9 april

Samen Eten in de Kerk. Eetgroep De Voorhof

5 oktober 2018 is de eerste Samen Eten in de Voorhof geweest. De bedoeling is, dat op elke laatste vrijdag van de maand een maaltijd aangeboden wordt. Een leuke manier om elkaar te ontmoeten en te leren kennen.

Wilt U mee eten?

Via de Schakel en de zondags brief kunt u hier meer informatie over krijgen.

Opgeven kan bij:

Alice (0683156006)

Elizabeth (0332852322)

Gerda (0613794955)



De zondagen tellen niet mee in de 40 dagentijd, want dat zijn feestdagen. En daar hoort taart bij!

Pakistaanse Paastaart

Ingrediënten:

- 0.5 pak digestive biscuit
- 50 gram boter (gesmolten)
- 6 blaadjes gelatine
- 0.5 citroen (sap)
- 250 gram mascarpone
- 250 gram Griekse yoghurt
- 100 gram crèmehoning
- chocolade paaseitje (gehalveerd, gemengd)



1. Maal de biscuits fijn in een keukenmachine en giet de gesmolten boter erbij tot alles goed is vermengd.
2. Bekleed de springvorm met vershoudfolie en druk het biscuitmengsel goed aan op de bodem. Laat circa 20 min. opstijven in de koelkast.
3. Week de gelatine circa 5 minuten in koud water. Verwarm het citroensap en roer de uitgeknepen gelatine erdoor tot deze is opgelost. Laat niet koken.
4. Klop de mascarpone met de yoghurt en honing door elkaar en klop het gelatinemengsel er goed en gelijkmatig doorheen. Giet dit in de springvorm en schud even zodat grote luchtballen verdwijnen.
5. Laat de taart afgedekt in de koelkast minimaal 3 uur opstijven.
6. Neem de taart uit de vorm en decoreer met paaseitje.





Lees:
Marcus 1:39-45

Elke dag denken we na over onze handen
Wat doen we met onze handen?

Handen raken.

Met handen kun je een ander raken.
Dat kan variëren van een klap, een draai om de oren
tot een bemoedigend klopje op de schouder,
een arm om iemand heen, een knuffel.

In Nederland zijn we niet zo 'aanrakerig'.
De een heeft er ook meer behoefte aan dan de ander.
Maar baby's die niet geknuffeld worden, sterven.
In onze samenleving lijkt lichamelijk contact
steeds meer beladen.

De verhalen over grensoverschrijdend gedrag
en seksueel misbruik maken ons kopschuw.
Je kunt huiverig zijn voor aanraken.

Voorzichtig en respect zijn noodzakelijk en vanzelfsprekend.
Een liefdevolle, tedere manier van aanraken
kan heel goed doen.

Van Jezus wordt verteld hoe Hij mensen
aanraakte, ook de melaatsen .
Dat trok een menigte aan mensen aan,
verlangend naar Zijn aanraking.

Lees:
Marcus 1:39-45



donderdag 11 april



Mens waar ben je? Genesis 2

Openheid verandert in verborgenheid.
Twee mensen, eerst naast elkaar en dan tegenover elkaar
en toch kunnen ze elkaar niet meer zien.
Ieder voor zich?

Samenleving

(uit Vandaag is de dag door Toon Hermans)

Ingekapseld, opgesloten
bang geworden voor elkaar
trekt de stille stoet solisten
langs de drukke boulevard.

Ieder met zijn eigen dromen,
ieder met zijn eigen plan,
ieder met zijn eigen kinderen,
met zijn eigen vrouw of man.

Zoets noem je "samenleving"
flauwekul, vergeet het maar,
ingekapseld, opgesloten,
bang geworden voor elkaar.

Het werkstuk met deze tekst is uitgewerkt in de groep "Geef kleur aan je geloof".

Elke 3e dinsdag van de maand van 9.30-11.30 uur wordt een tekst of lied op een creatieve manier verwerkt.

Ook meedoen?

Info: anneke.methorst@gmail.com

Samenwerken
is het motto



Sublieme
jas



We zitten er
klaar voor



Eten met
Jozef

Een nieuw begin....,
laten we er iets moois van maken!!!

WINNEN OF VER- LIEZEN?

PaasChallenge
2019



Het Paasverhaal hebben veel jongeren al vaak gehoord, maar komt de boodschap van Pasen nog aan? Met die gedachte doet 4G mee aan de PaasChallenge.

PaasChallenge LARGE (nacht):

Je bent drie jaar lang onderweg geweest met Jezus en nu is hij gearresteerd. In de nacht voor Pasen heb je maar een ding gezien: dat hij werd afgevoerd naar een onbekende bestemming. Samen met de andere volgers ga je op zoek naar Jezus. Tijdens de zoektocht moet je keuzes maken die er toe leiden dat Jezus nog meer of juist minder volgers zal krijgen.

Net als de PaasChallenge van afgelopen jaar kun je in de Paasnacht met je groep een spannend spel spelen met puzzels, achtervolgingen en gesprekken in de nacht. 'Winnen of verliezen?' is het thema van de PaasChallenge 2019. Jongeren leven zich in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. Het spel gaat over winnen en verliezen. Wat zou jij gedaan hebben als je er bij was geweest?

PaasChallenge SMALL (1 uur):

Dit is een spel van één uur te spelen op 1 locatie. Ook in dit spel gaat het om het oplossen van een mysterie rondom de arrestatie van Jezus. De PaasChallenge SMALL is een soort escaperoom spel waarin deelnemers diverse raadsels als groep moeten oplossen.



Veertig dagen

Veertig dagen wil ik vasten
veertig dagen hongerig zijn
veertig dagen wil ik wachten
op het brood en op de wijn

Veertig dagen zal ik verlangen
weten dat ik van U ben
veertig maal zal ik 't vergeten
doen alsof ik U niet ken

Veertig nachten wil ik waken
veertig nachten met U zijn
veertig maal zal ik inslapen
in mijn willen veel te klein

Veertig dagen moet ik wachten
veertig dagen duisternis
tot ik zie op de Paasmorgen
dat Uw licht gekomen is

Hanny Scheele

Vruchtensalade met blokjes honingyoghurt en passievrucht

Een feestelijk dessert, heerlijk om te eten op Palmzondag

Ingrediënten:

2 sinaasappels, 2 bananen, 4 dadels in reepjes,
4 passievruchten, citroensap, 1 eetlepel vloeibare honing

Honingyoghurt:

4 blaadjes gelatine, 50 gram walnoten zeer fijn verkruid, 1/4 liter Griekse yoghurt, 2 eetlepels vloeibare honing

Bereiding:

Eerst wordt de honingyoghurt gemaakt.

Gelatine weken in koud water. Vermeng de yoghurt in een kom met de walnoten en 2 eetlepels honing. Los de uitgeknepen gelatineblaadjes op in een laagje bijna kokend water en meng het snel door het yoghurtmengsel. Spoel een rechthoekig schaalje om met koud water en giet het yoghurtmengsel hierin.

Min.3 uur in de koelkast laten opstijven.

Snijd de passievruchten open en lepel het vruchtvlees uit de schil. Vermeng dit met 1 eetlepel honing. Schil de sinaasappels en snijd het vruchtvlees los van de schil, vang het sap op in een kom.

Snijd de bananen in plakjes, doe ze bij het sinaasappelsap en besprenkel ze met citroensap. Snijd de dadels voorzichtig in de lengte open en verwijder de pitten. Snijd elke dadel in de lengte in vieren. Schik het fruit op bordjes. Stort de yoghurtpudding op een bord en snijd dit in blokjes van 1 cm. Verdeel het passievrucht-honingmengsel over de bordjes en leg de yoghurtblokjes erbij.

Serveer direct.

*Uit het kookboekje Koken met passie,
40 smakelijke recepten voor de vastentijd,
door Han Wilmink.*



zondag 14 april



Ga op de kruispunten staan, denk na.
Kijk naar de oude wegen,
welke weg leidt naar het goede?
Sla die in en vind rust.

Palmzondag
Thema: 'Juichen'
Lezing Lucas 19: 29-40

Op palmzondag staan we uitvoerig stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Met veel gejubel en gejuich wordt Jezus begeleid op zijn tocht naar Jeruzalem. Mensen zwaaien met palmtakken en het 'Hosanna' is niet van de lucht.

Op palmzondag wordt ook vaak een link gelegd met Psalm 118: 'Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven.'

Jezus komt als koning/Messias om zijn volk te bevrijden. Een bevrijding die anders gaat dan menigeen verwacht of voor ogen heeft. Immers, zo zal de komende dagen duidelijk worden; Jezus gaat de weg van lijden en het kruis.

En ook niet iedereen juicht. Langs de kant staan Farizeeën, zij vragen Jezus zijn overenthousiaste leerlingen tot de orde te roepen. Het antwoord van Jezus echter is duidelijk: 'Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.'

De intocht van Jezus is een goede gelegenheid om het WOORD niet alleen te spreken, maar ook uit te beelden. Van oudsher gebeurt dat door de Palmpasentak.

Een tak die bol staat van de symboliek:
Kruis; symbool voor het kruis waarop Jezus stierf.

Palmtakken (buxustakken); symbool voor de intocht in Jeruzalem.

Haan van brood; symbool voor het breken en verdelen van het brood bij het laatste avondmaal én de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende.

Eieren; symbool voor nieuw leven.

30 rozijnen (snoepkraal); symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.

Versiering; vreugde en blijdschap.



maandag 15 april

Bid iedere dag voor
iemand in uw omgeving



Stille of goede week.

Deze week voorafgaand aan Pasen noemen we wel: de stille week.
Het is alsof de hele schepping de adem inhoudt.
We leven mee met het lijden en sterven van Christus.

De laatste week is ingegaan,
waarin Hij het einde ziet komen.
Hij lijft zijn missie trouw
Hij verzaakt niet.
Hij laat zich onrecht aanleunen.
En hij maakt duidelijk dat
Hij op die manier de vervulling is
van hoe God mensen bedoelt.
Waarlijk: de mensenzoon.

O, liefde die verborgen zijt
In diepe stilten eeuwigheid
erbarm U over ons bestaan
het wordt verraden en verdaan.

O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in Uw diep verdriet
maar bij u zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

(lied 561: 1,4,5)





Heer, zorg voor echte verbondenheid binnen mijn familie en vrienden, en laat er geen ruimte zijn voor verraad.

We willen ons in deze week laten inspireren door die ongekende gang van Christus.

Op talloze plaatsen in talloze kerken maken christenen de gang naar Pasen met vespers 's avonds waarin ze het sluitstuk lezen van het evangelie.

Een vesperviering wordt gehouden tegen het vallen van de avond en vormt zo een moment van rust en bezinning.

Matteus 26: 6 – 13.

'Toen Jezus in Betanie in het huis van Simon- degene die aan huidvraat had geleden- aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd.

De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: "Wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven."

Jezus hoorde het en zei: "Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door de olie over mij uit te gieten heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan."



woensdag 17 april

Het avondgebed(vesper) is een onderdeel van het getijdengebed.
Getijden zijn de gebeden op vaste momenten van de dag:
morgen, middag, avond(vespers), voor het slapen gaan(dagsluiting)
en nacht.

De nacht is het beeld voor lijden en dood.
Met de dageraad begint het nieuwe leven.
Het wordt pas licht door het donker heen.

De dag gaat nu bij ons vandaan
hij vlucht achter de bomen
de avond ster is opgegaan
de nacht zal spoedig komen

Ook als de wereld donker ziet:
de Heer is in ons midden!
De duisternis verbergt Hem niet;
Hij hoort zijn kinderen bidden

Hij houdt het kwaad van ons vandaan
Bij Hem zijn wij geborgen
Wij kunnen rustig slapen gaan
En wachten op de morgen
(lied 258:1,2 en 3)

”Trouwe God, wij zijn veilig in Uw handen.
Daar vertrouwen we op.
Dat te weten geeft rust
en vrede die alle verstand te boven gaat.”

André F. Troost

Heer, nu de avond valt komen wij tot U.
De dag gaat ten einde en heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan van ons af en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen over ons geopend zijn, wanneer wij de ogen sluiten.

Klaas Holwerda (liedboek blz. 566)



donderdag 18 april

Witte Donderdag

We vieren de maaltijd van de Heer,

*"Die in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
dat is deze nacht, het brood in zijn handen nam,
het zegende en zei: "Neem en eet, dit is mijn lichaam,
doe dit tot mijn gedachtenis. En na de maaltijd nam Hij de beker der
dankzegging, sprak het dankgebed en zei: "Deze beker is het nieuwe
verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen wordt vergoten.
Telkens als u uit deze beker drinkt, zult u het doen om mij te gedenken".*

Na het slotgebed wordt de tafel afgedekt om zo de nadruk te leggen op de overgang naar de nacht van het lijden van de Heer en zijn overleving

De gemeente gaat de nacht tegemoet met het avondgebed:

*Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf hij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen,
met uw Woord en sacrament.
Blijf bij ons, wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid.
Amen.*

De lichten worden deels gedoofd.
In stilte en duisternis verlaten allen de kerk.

Heilig Avondmaal in De Voorhof 19.30 uur
Heilig Avondmaal in Groenewoude, 15.30 uur



De Passion komt vanavond om 20.30 uur vanuit Dordrecht.



Goede Vrijdag

Zoals de dienst op Witte Donderdag wordt onderbroken zo wordt de liturgie van Goede vrijdag voortgezet: in stilte.

De voorgangers komen voor het begin van de dienst binnen en voegen zich in de stilte.

Het laatste deel van de Goede vrijdagviering is de kruismeditatie.

Een overweging rond het kruis, waarin de gemeente zich te binnen laat brengen dat zij het is die de Heer kruisigt. Het is een uiterst indringend en ingrijpend gebeuren.

“Nu valt de nacht Het is volbracht
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

De wereld gaf Hem slechts een graf
Zijn wonen was Hem zwerven
Al zijn onschuld werd Hem straf
En zijn leven sterven.

Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw
Aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U
Rots des heils, gevangen.

't Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer
In uw dood begraven”.

We verlaten de kerk in stilte.

Lucas 23:44+45 uit NBV

Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde.

De duisternis hield drie uur aan.

Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden.

En Jezus riep met luide stem:

Vader, in Uw handen leg Ik

Mijn Geest.



zaterdag 20 april

**Wie de roep van gisteren
heeft gehoord.....**

**Wie de stilte van vandaag
heeft begrepen.....**

**Wil niet meer zwijgen
over morgen!**

**HIJ
LEEFT!**

Stille Zaterdag

We wachten in een steeds dieper wordende duisternis op het licht, de opstanding. In de vorm van de nieuwe paaskaars wordt het licht binnen gebracht. Dit is het teken van Christus die de wereld in Zijn hand houdt. Heel de schepping en de kerk worden opgeroepen om te juichen nu alle duister is verdreven.

De doop en doopgedachtenis zijn onderdeel van de Paaswake, zij worden beleefd als doopgang. Met Christus zijn wij "begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de dood is opgewekt, wij ook in nieuwheid des levens mogen wandelen", (Romeinen 6:4).

Licht van Christus, wij danken U

Met niets van niets (Lied 602)

Met niets van niets zijt Gij begonnen, heb sprakeloos het licht gezegd, de tijd bepaald, het land gewonnen, de zeeën op hun plaats gelegd.

De ban der duisternis gebroken en het werd morgen, dag na dag, een wereld in het licht gesproken, een mensheid die beginnen mag.

Geen eind in zicht. Geen rust gevonden. Het langste deel nog niet gegaan. Geen engel met ons meegezonden om nacht en ontij te verslaan.

Met licht van licht hebt Gij geschreven uw boek dat ons het leven redt, de woorden van uw trouw gegeven. En van dit lied de toon gezet.

Huub Oosterhuis



zondag 21 april

Een nieuw Begin

Maak ons tot nieuwe mensen

Scheppers van een nieuwe geschiedenis;
nieuwe mensen die hun bestaan beleven als het risico
van een barre tocht.

Nieuw mensen, hoopvol strijdend op weg,
begerig naar waarheid;
nieuwe mensen, zonder rem of keten;
vrije mensen, die vrijheid eisen.

Nieuwe mensen, grenzeloos liefhebbend,
niet gebonden aan rassen en plaatsen;
nieuwe mensen, die zij aan zij met allen
hun brood en onderkomen delen.

Amen
(Gebed uit Peru)

Pasen
Thema: 'Hulp krijgen'
Lezing Lucas 9: 28-36



Eindelijk, het is zo ver. We mogen het Paasfeest vieren.

Christus is waarlijk opgestaan. In de kerkdienst lezen we van die wonderlijke ervaring. Het is blijkbaar nog niet zo eenvoudig om tot de conclusie te komen dat Jezus echt is opgestaan.

Petrus en Johannes zien een leeg graf. Maar wat dat betekenen mag??

En Maria ontmoet Jezus en denkt dat het de tuinman is. Pas als Hij Maria bij haar naam aanspreekt breekt het besef door.

Het wonder van het Paasfeest is blijkbaar niet iets dat je zomaar

in de schoot geworpen krijgt. De opstanding lijkt zo vreemd, zo totaal anders dan wat mensen gewend zijn.

Pas als er iemand naar je toekomt en je aanspreekt. Je echt bij je naam noemt wordt het werkelijkheid voor je. Daarom komt Jezus zelf naar Maria en even later naar de leerlingen. Hij spreekt mensen aan. Noemt je bij de naam. Wil je helpen en steunen. De weg met je zoeken naar het Koninkrijk van God. De leerlingen geven dat weer aan de mensen door.

Ze weten zich door Jezus bij de naam genoemd en trekken de wereld in om te laten merken dat de dood niet het laatste woord zal hebben. En zo komt het uiteindelijk ook bij ons. We noemen elkaar bij de naam en weten:

De Heer is waarlijk opgestaan!

U zij de glorie,
— Opwekking 213 — DagelijkseBroodkrums.nl —
opgestane Heer!



Tot slot



Deze 40 dagen kalender 2019 is een uitgave van de
Protestante gemeente De Voorhof in Woudenberg.

De inhoud van deze kalender is tot stand gekomen door
bijdragen van de diverse vrijwilligers van de taakgroepen:
CvK, Diaconie, Eredienst, Jop, Pastoraat, V&O, ZWO en de predikanten.

Ook is gebruik gemaakt van de 40 dagenkalender 2019 van Kerk in Actie.
De gebruikte afbeeldingen zijn aangeleverd door de
vrijwilligers of van internet gehaald.

Vormgeving en druk: ExCom Woudenberg.





Jezus zei

*Ik ben de opstanding en het leven
iedereen die in Mij gelooft, zal leven*

zelfs als hij al gestorven is

*En iedereen die leeft
en in Mij gelooft
zal nooit meer sterven*

Geloof je dat?