

Orde van dienst 14 juli 2013 - Overstapviering

Binnenkomst kerkenraad

Stilte

Orgelspel

Welkom en drempelgebed

Aanvangslied Psalm 119 : 1

Bemoediging en Groet

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen: *die hemel en aarde gemaakt heeft*

Voorganger: Die Heer is onze helper

Allen: *nooit laat Hij ons los.*

Voorganger: De Heer zij met u.

Allen: *Ook met u zij de Heer.*

Lied Psalm 119 : 4

Inleiding op de dienst

Muziek **via beamer** Racoon - *Oceaan*

Tien Woorden

Lied Psalm 119 : 54

Verkondiging van Gods Liefde

Lied Nieuw Liedboek 218 (tekst aangepast)

Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde, dank U, o God voor al wat leeft,

dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk,

dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek.

Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik nu weet daarvan.

Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan.

Gebet bij de opening van de Bijbel

Gesprek met de kinderen

Schriftlezing Lucas 10 : 25 t/m 37

Lied Evangelische Liedbundel 213



1. Ik wil jou van har - te die - nen
en als Chris - tus voor je zijn.
Bid dat ik ge - na - de vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan,
als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Overdenking

Lied Nieuwe Liedboek 686 : 1 en 2

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

AFSCHEID EN OVERGANG

Inleiding op de overstap

Vier overstappers: Dik Baas, Jarie van Egdom, Rik Stam, Matthijs Verweij

Lied *In een land* (melodie: LvdK gezang 459)

In een land van speelgoedbeesten was je klein en werd je groot.
Waterpokken, kinderfeesten, meester, juf en klasgenoot.

In een land van licht en donker opent zich een weg voor jou.
Zal er zon zijn en soms wolken en een ander schoolgebouw.

In een land van zon en regen, op je eigen benen staan.
Eigen keuzes, eigen wegen en wij zullen met je gaan.

De doopkaarsen worden aangestoken

Lied *Er zijn al zo'n twaalf jaar verlopen* (melodie: verbonden met vader en moeder)

Er zijn al zo'n twaalf jaar verlopen
sinds jij hier het levenslicht zag,
de weg lag nog helemaal open,
soms een traan, maar ook heel vaak een lach

Refrein: Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and'ren in zee
je vader of moeder, een vriend of een mens
die gewoon zegt: Ik leef met je mee.

Je was nog heel klein op die morgen
dat doopwater viel op je hoofd.
God beloofde om voor jou te zorgen.
Wij hebben Zijn Woord steeds geloofd.

Refrein: Je hoeft niet alleen, maar je gaat met die Ander in zee,
een vader, een moeder, een vriend, dat is God,
die gewoon zegt: Ik leef met je mee.

Muziek via beamer van A tot Z
m.m.v. Dik, Jari, Rik en Matthijs

Voor onderweg
door Corinne Steenks

Lied *De rugzak vol* (melodie: langs beelden van hoop)

Refrein:
De rugzak vol dus we kunnen gaan trekken.
Een nieuw begin en de basis is goed.
We reizen verder langs allerlei plekken
in het geloof dat je liefde ontmoet.

Couplet:

We zijn gevoed met oude verhalen,
die hebben nu en ook morgen nog zin.
Die geven richting en hoop, ze bepalen
ons bij ons doel en bij elk nieuw begin.

Refrein

Zegening van de jongeren

Lied (staande) *Naar een land* (melodie: LvdK gezang 459)

Naar een land van toekomstdromen reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg in licht en donker draagt Gods zegen jou en mij.

Ontvangst tienerdienst

Gedachtenis *Hendrik van Kesteren*

Gedachtenislied Nieuwe Liedboek 513

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Gebeden

Inzameling van de gaven

1. Nu wij uit-een-gaan vra-gen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uit-een-gaan wens ik jou toe:
Refrein:
Ga met God! Va-ya con Di-os
en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
refrein

Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
refrein

Wegzending en Zegen

G: Amen, amen, amen