

Inschrijven Workshop Ethiopisch koken 14 mei 2013

U kunt deze bon in de melkbus doen of mail naar g.busser@kpnmail.nl
Inschrijven voor 8 mei as.

Naam: _____

Adres: _____

E-mailadres: _____

Telefoonnummer: _____

Aantal personen: ____ Graag betalen op de avond zelf.

Ethiopisch koken

Op 14 mei as. verzorgt Weiywnwa Bos een workshop Ethiopisch koken in De Voorhof.

Wilt u wel eens iets anders op tafel zetten dan de Hollandse pot, dan bent u van harte welkom. Weiywnwa laat o.a. zien hoe ze een gerecht met linzen maakt en natuurlijk kunt u proeven. Ondertussen komt u meer te weten over de Ethiopische cultuur. De workshop start om 19:30 uur en kost € 10,-. (Betalen op de avond zelf).



Tussenstand

De teller staat op:

€ 2278

Doel: minimaal € 5000,-

Volgende week

- Thema: Energie
- Informatie over het projectdoel
- Actualiteiten uit Ethiopië
- Tussenstand

Deze gesponsorde uitgave is samengesteld door de Taakgroep ZWO.



Protestante Gemeente De Voorhof
www.pkndevoorhof.nl
E-mail: g.busser1@kpnmail.nl
Rekening nr. Rabobank:
37.24.02.674 t.n.v. ZWO

05

In dit nummer:

- De school in Aleltu
- Cultuur in Ethiopië
- Nieuws uit Ethiopië
- De tussenstand

Algemene informatie

De melkbus staat klaar in de hal van de kerk en de opbrengst is bestemd voor dit doel.

U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer:
37.24.02.674
t.n.v. ZWO

Ethiopian Post

Onderweg met Stichting Gaan en Doen

In de zomer van 2010 maakte Amare Bilate kennis met de inwoners van Aleltu, een klein onderontwikkeld dorpje ongeveer 60 km van de



stichting Gaan en Doen

hoofdstad Addis Abeba. Ruim 80% van de kinderen in Ethiopië volgt geen onderwijs omdat hun ouders dit niet kunnen betalen.

Die zomer vond hij een geschikt stuk grond en in februari 2011 is begonnen met de bouw van de school. Zand, cement, metaal, watertanks en o.a. een machine om stenen te maken zijn ter plaatse aangeschaft. Naast het neerzetten van een schoolgebouw is het de bedoeling om een deel van de grond te gebruiken voor het verbouwen van gewassen, praktijklokalen, sport en spel, kindertehuis, speeltuin en een dorps huis met bar en eetgelegenheid om extra inkomsten te realiseren voor het onderhoud van de school. Ondertussen spreekt men zelfs van een multifunctioneel gebouw.

Ook de aangeschafte machines worden na de bouw gebruikt om bijvoorbeeld stenen te maken voor de verkoop om het onderhoud van het schoolgebouw te betalen en nieuwe projecten ter plaatse te financieren.

Eind 2011 is er op een tweede locatie begonnen met de bouw van de Kindergarten Tekle Haay Manoot voor kinderen van 4 tot 6 jaar. In de zomer van 2012 zijn de muren opgetrokken en gestuukt, de elektriciteit is aangelegd, het dak voorzien van aluminium platen en voorbereidingen voor een septictank zijn getroffen. Mensen die meereisden hebben geholpen bij het betegelen, maken van schoolborden en de aanschaf van stoeltjes voor de school. In november 2012 zijn de kinderen verhuisd van het gehuurde schoolgebouw naar hun eigen nieuwe school.

